

Nieuwsbrief februari 2015

Binnenkort bij de heemkring Bijzondere lezingen

over de luchtoorlog in de Eerste Wereldoorlog
door generaal b.d. D. Starink.

Deze lezingen zijn voor iedereen toegankelijk.

Op maandag 2 maart 2015 in cultureel centrum De Schakel in Gilze
Op dinsdag 3 maart 2015 in cultureel centrum De Boodschap in Rijen
Aanvang telkens om 19.30 uur



Lezing over de luchtoorlog 1914-1918

Honderd jaar geleden woedde de Eerste Wereldoorlog met Noord-Frankrijk als belangrijkste slagveld. Terwijl de loopgravenoorlog lange tijd uitzichtloos was, ontwikkelde zich boven het front een nieuw type oorlog: de luchtstrijd. In vier jaar tijd zwol het handjevol fragiele vliegtuigen aan tot een niet meer weg te denken luchtwapen. Zo hadden de oorlogvoerende landen ten tijde van de wapenstilstand op 11 november 1918 bijna 200.000 vliegtuigen gebouwd die steeds sneller en beter bewapend waren. Hoe dat luchtwapen een stempel ging drukken op de strijd op de grond en hoe in de praktijk van die oorlog ook alle huidige luchtmachttaken ontstonden, dat zijn de onderwerpen van een lezing van luitenant-generaal b.d. dr. Dirk Starink op 2 maart 2015 in De Schakel in Gilze en op 3 maart 2015 in De Boodschap in Rijen. Hij geeft daarbij speciale aandacht aan wat Nederland op dit gebied deed en wat hier in de regio van die verre luchtstrijd te merken was. Een artikel van zijn hand over dit onderwerp verscheen vorig jaar in het juli-nummer (no. 138) van *De Mulder*, het kwartaalblad van Heemkring Molenheide.

Om u ervan te overtuigen dat wij niet de eerste de beste hebben binnengehaald voor deze lezing, voegen wij hieronder met enige trots het CV van Dirk Starink toe:

Starink (Soest 1950) diende na zijn officiersopleiding aan de KMA in Breda tot 2005 als technisch officier in de Koninklijke Luchtmacht, waarin hij uiteenlopende nationale en internationale functies vervulde. Eenmaal generaal geworden was hij verantwoordelijk voor alle grote luchtmachtprojecten en werd hij in 1999 Directeur Materieel KLu en lid van de Luchtmachtraad. Na drie jaar als plaatsvervangend bevelhebber werd hij in 2004 benoemd tot Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten met de rang van luitenant-generaal.

Starink vervulde tussen 1994 en 2004 achtereenvolgens de functies van adjunct-hoofdredacteur van de *Militaire Spectator* en voorzitter van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over luchtvaart- en militair-historische onderwerpen. Hij promoveerde in 2013 op de geschiedenis van het Nederlandse luchtwapen van 1913 tot 1939. Daarnaast is hij in 2011 benoemd tot bestuursvoorzitter van de faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

Wij rekenen weer op volle zalen, zowel in Gilze als in Rijen.

Lezing uitsluitend voor leden in 't Oude Raadhuis dinsdag 17 maart 2015 aanvang 19.30 uur

DE MEIDENKIST

Bij een meidenkist moet u denken aan de geheimen die een dienstmeid uit vroegere tijden met zich meedroeg en die vaak in haar privé-kist achter slot en grendel bewaarde.

Voorbeeld van wat er in een meidenkist zoal kon zitten



Een gezellige avond in de vorm van een lezing mag niet ontbreken op ons programma. Iemand die zo'n avond zinnig weet te vullen is niet gemakkelijk te vinden. Cees Prinsen is een man die daar wel raad op weet.

Cees is een uitstekende verteller uit Hilvarenbeek.

Schrijver van heemkundige artikelen en bovenal specialist in historie en volksleven waarvoor hij onlangs nog geridderd is.

Als rasechte Brabander kent hij het land erg goed; hij wordt in heel Nederland uitgenodigd.

Hij bezoekt ons met **DE MEIDENKIST**.

Om te beginnen is er een klein tentoonstellinkje waar alles naar hartenlust vastgepakt mag worden.

Het onbetwiste hoogtepunt van de avond is zijn meidenkist boordevol spullen uit de tijd van toen.

Van antieke kleding tot blokval, primitieve voorbehoedsmiddelen, dodenlantaarn tot legendarische snelzeiker. Cees doorspekt zijn spullen met anekdotes en wetenswaardigheden. De meidenkist is een spiegel uit het verleden.

- Kunst of aardige kitsch?

Als u vreemde spulletjes van thuis meebrengt, geen grote artikelen of schilderijen, worden ze door Cees besproken en getaxeerd

Nieuwe boeken geregistreerd in onze bibliotheek

Titel	Uitgever of auteur
De fluitketel	Schoolkrant R.K. Huishoudschool Sancta Maria Jaargangen 2-3-4-5-6
Verzameling drie koningenliedjes met muzieknotatie	Paul Spapens
Het geslacht Rubbens in Gilze met zijtakken Wiercken en Roeloffs	Drs. Ton Reniers
Een mens en zijn verhaal	Een bundeling van interviews met oud-inwoner Franske Graauwmans uit Gilze, Auteur Nico van Esdonk
Vier eeuwen protestantisme in het zuidoosten van de Baronie van Breda	De geschiedenis van de Protestantse gemeente te Chaam c.a. Auteur Bram Vroon
Tot Nut van Nederland	Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783-1787, Auteur Joost Roosendaal
De 1000 mooiste kerken in Noord-Brabant	Auteur Wies van Leeuwen, Marc Bolsius
Molenschot en haar inwoners 2010	Uitgegeven door V.O.M. Molenschot
Alles flink dicht	De invloed van religie en ideologie op kleedgedrag in Nederland, Auteur Kitty de Leeuw
Blikken op Brabant	De canon van Nederland in Noord-Brabant perspectie
Ge mot wel vooruit keiken als je kunt kijken	Ut gevoel van den Door, Auteur Peter van der Veeke
100% Brooy	Glossy t.g.v. 100-jarig bestaan van het gebouw wat nu eetcafé D'n Brooy is
De historische canon van Gilze en Rijen	Uitgegeven door gelijknamige werkgroep van Heemkring Molenheide o.l.v. Jan Theunissen
In de greep van de meedogenlozen	Uit de dagboeken van Nol Verster, Dries Noy, Piet Pijnenburg en Govert Aarts. Bewerking en samenstelling Mariëlle van Hezewijk en Bert Wagemakers.
Mijn Jeugdherinneringen	Van 1943-1960 Rijen door Henk van Oosterwijk
Onder de toren	Verhaalt de geschiedenis van West Brabantse tak van het geslacht "Haneveer". In het bijzonder in het gebied om de imposante "Onze Lieve Vrouwekerk" van Breda door Jef S. Haneveer
Landgoederen in Noord Brabant	Schitterende uitgave van kastelen en landgoederen in Noord-Brabant verlicht met verhalen van de stichters en hun nazaten.
De Oranjeboom – Jaarboek 2012	Met o.a. de Ginnekenmarkt en haar bewoners, in het voetspoor van generaal Chassé.
Men Tilburg	Echte Tilburgers die over hun stad verhalen
Tilburg in oude ansichten deel 1	Geeft een beeld hoe Tilburg er uitzag rond de vorige eeuwwisseling
Breda en hare omstreken	Geschiedkundige beschrijving van Breda en omstreken
Boeren en boter in Bavel	Geschiedenis van een zuivel coöperatie 1901-1957
Over grenzen	Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2012
Genealogie Spaens – Spaen - Spaan	Een familiegeschiedenis in documenten
Hoogspanning	Bewaking aan de Belgisch-Nederlandse grens in de Eerste Wereldoorlog te hoogte van Baarle
BV Chromlederfabriek G. Haagh	
Tussen Gilze en Rijen	Belevenissen van Theo van Brunschot in vroeger jaren 1954-1982
De Oranjeboom – Jaarboek 2013 deel 66	

Erigram	Huisorgaan van Erisson, nummer 96 juni 1971
Het gouden huwelijksboek Juliana en Bernhars 1937 - 1987	Door Fred Iamers
Cursus Ómggaan met gedementeerde patiënten”	Stichting “De Volckaert”
Programma Historische optocht Gilze 5 juni 1992	Door Stichting Gilze 1992
200 jaar geschiedenis van Nederlandse Landbouw	Onder redactie van Klaas Jansma en Meindert Schroor
Brabant bevrijd	Het standaardwerk wat betreft de bevrijding van Noord-Brabant in 1944
Kweekplaats van de katholieke deugd	De onderwijsstrategie van de Congregatie van de Fraters van Tilburg tussen 1844 en 1916
Oudheusden	Klein dorp met een groot verleden door Hildo van Engen
Uitvoergids GensDatopro voor tekstuitvoer	Uw gids bij de uitvoermogelijkheden en instellingen die GensDatopro biedt
Erfgoed van de Brabanders, verleden met een toekomst	Door Jan van Oudheusden, redactie

Overleden nog in 2014

Dhr. Johan Jacobs Gilze
Mevr. Lotens Gilze

Deze keer mogen we veel nieuwe leden verwelkomen

Dhr. Lanslots Gilze
Dhr. Eric Krijnen Rijen
Mevr. M. Willemstein Rijen
Dhr. en mevr. v.d. Avoird-Tielemans Gilze
Dhr. Floor Hartog Rijen
Dhr. Cees de Bont Gilze
Dhr. Peter Wagemakers Rijen
Dhr. Rinkjan Postma Rijen
Dhr. Ruud Aarts Gilze

Nieuwsbrief per E-mail

Al op zo'n 265 adressen komt deze nieuwsbrief per e-mail en dat is voor de vereniging gemakkelijk en ook kostenbesparend. Indien u nog geen gebruik maakt van deze service en wel een e-mailadres heeft, kunt u door u aan te melden onze vrijwillige bodes ontlasten. Zij hoeven dan niet meer door weer en wind om de brief te bezorgen. Hoe u dat doet? Even een mailtje aan: info@heemkringmolenheide.nl en wij doen de rest. Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen of hoort u dit van andere leden, geef dit ook even door via dit e-mail adres

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in maart en april 2015

maandag	2 maart van 19:00 tot 21:00 uur	maandag	6 april gesloten (2 ^e Paasdag)
dinsdag	3 maart van 13:30 tot 16:30 uur	dinsdag	7 april van 13:30 tot 16:30 uur

Herdruk Vijf jaar luchtfront weer volop te koop

In de jaren tachtig van de vorige eeuw gaf de heemkring een vijfdelige serie uit over de Tweede Wereldoorlog in Gilze en Rijen. We hebben deze boeken nu laten 'herdrukken'.

Bij de start van de verkoop waren er wat aanloopproblemen, maar gelukkig is dat nu opgelost en zijn de boeken weer volop te koop bij de bekende adressen:

- Novy, Nieuwstraat 111, Gilze
- Bruna, Winkelcentrum Laverije, Rijen

Verder zijn deze boeken te koop in het heemgebouw op de eerste zondag van de maand tijdens de openstelling voor de tentoonstelling, van 13.30 uur tot 16.30 uur. In de maand maart 2015 zijn we niet open. Ook zijn de boeken te bestellen via onze webwinkel. U dient wel rekening te houden met verzendkosten.

De prijs van de boeken is € 10,- per deel. Bij gelijktijdige afname van alle vijf delen is de prijs van de serie € 40,- , dus € 8,- per deel.