

Gilze en Rijen, november 2023

Echt álle 88 oorlogsslachtoffers een gezicht geven

Dina van den Ouweland uit Molenschot en de familie Broeders uit Hulten

Veel nabestaanden, vrienden en bekenden hebben ons al geholpen om de oorlogsslachtoffers uit Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot een gezicht te geven. En dat heeft al flink wat mooie pagina's op de Wiki opgeleverd. Maar we zijn er nog niet, want we hebben niet van alle overledenen foto's en of (voldoende) achtergrondinformatie kunnen achterhalen. Terwijl het zo mooi zou zijn als we álle 88 oorlogsslachtoffers op deze manier kunnen herdenken. Daarom vragen we iedere maand extra aandacht voor twee van hen. Dit keer zijn dat:

* Dina van den Ouweland uit Molenschot. Ze overleed 20 jaar oud op 11 mei 1940 als gevolg van een bom die in de buurt van Café Planken Wammes aan de Rijksweg viel. Wie heeft een foto en wat meer persoonlijke informatie? Waar was de rest van het grote gezin? Is er een bidprentje van haar? Woonde zij nog thuis?

* De familie Broeders uit Hulten. Kees Broeders, zijn zoon Leo en schoonzus Cornelia Broeders-Kennes kwamen om toen de Amerikanen op 19 augustus 1943 bij vergissing het buitengebied van Hulten bombardeerden. We zoeken foto's van hen en wat meer achtergronden.



Oorlogsmonument op het kerkhof in Gilze

Op [https://wikimiddenbrabant.nl/Categorie:Oorlogsslachtoffers_Gilze, Rijen, Hulten, Molenschot](https://wikimiddenbrabant.nl/Categorie:Oorlogsslachtoffers_Gilze,_Rijen,_Hulten,_Molenschot) vind je alle 88 slachtoffers met hun persoonlijke pagina's. Kijk er eens naar. Heb je nog foto's in het familiearchief of op zolder? Heb je nog aanvullingen op een verhaal? Of ken je iemand die meer over deze (of andere) oorlogsslachtoffers kan vertellen? Laat het ons weten via info@heemkringmolenheide.nl en vermeld daarbij 'Schrijversteam Wiki Gilze en Rijen-oorlogsslachtoffers'. Wij nemen dan graag contact met je op.

Tentoonstelling 'Leer van leer'.



De tentoonstelling 'Leer van leer' is **zondag 3 december**, tussen 13.30 en 16.30 uur weer te bezichtigen in 'Heemerf 't Oude Raadhuis', Nieuwstraat 22 in Gilze. De koffie is gratis.

Bestuur en werkgroep hebben besloten deze tentoonstelling te laten doorlopen tot begin april 2024. Dit vanwege de ruime belangstelling voor deze tentoonstelling.

Stamboomcafé

Op **maandagavond 4 december** is er weer een 'stamboomcafé' van Heemkring Molenheide in 't Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 in Gilze. Van 19.00 tot 21.00 uur ben je welkom. Toegankelijk ook voor niet-leden.



Lezing Jaren Tachtig, doemdenkers en positivo's

Op dinsdagavond **12 december 2023** verzorgt **Ad Rooms** een lezing voor leden van de heemkring. Aanvang 19.30 uur, locatie: Heemgebouw 't Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 in Gilze.

'**De Jaren Tachtig, doemdenkers en positivo's**'. De lezing belicht een aantal belangrijke gebeurtenissen uit de periode 1980 tot en met 1989. Dat gebeurt aan de hand van bijzondere herinneringen van veel Nederlanders en de lezing is voorzien van een groot aantal foto's en andere illustraties. Onderwerpen die aan de orde komen, gaan over politiek en maatschappij, sport, mode en muziek, innovaties en film en televisie.

Voorbeelden van belangrijke zaken die tijdens de lezing de revue passeren zijn: de grote vredesdemonstraties in Amsterdam en Den Haag, de rellen rond het installeren van Beatrix tot nieuwe koningin ('Geen woning, geen kroning'), de voorgenomen plaatsing van kernraketten in Woensdrecht, de val van de Berlijnse muur, de crisisjaren in het begin van het decennium, grote sportprestaties, zoals de organisatie van maar liefst twee Elfstedentochten achter elkaar, de Tourzege van Joop Zoetemelk en zijn wereldtitel, het Europees Kampioenschap voetbal van Van Basten, Gullit en al die anderen in 1988 en hoe het publiek dat beleefde, de komst van de cd, de eerste computers, draadloze telefoons, kabeltelevisie, spelcomputers.

Verder wordt duidelijk hoe het modebeeld er in die jaren uit zag en waar keken we naar op de televisie. Voor het eerst werd een jeugdjournaal uitgezonden, Zeg eens AA, Koot en de Bie, Bassie aan Adriaan verschenen voor het eerst op het scherm. We maakten kennis met het fenomeen van grote spelshows. En naar welke muziek luisterden we? De Nederpop deed zijn intrede en Madonna verscheen ten tonele. Het zijn maar een paar voorbeelden van wat er gedurende die tien jaar allemaal gebeurde.



Regionaal archief Tilburg

De gemeente Gilze en Rijen is aangesloten bij het Regionaal Archief in Tilburg. De archieven worden daar bewaard.

Onlangs ontvingen wij van het Regionaal Archief in Tilburg dit bericht:

'Misschien ben je eerder wel eens gestuit op berichten over het Rampjaar 1672. Dat is enige tijd terug groots herdacht met vele evenementen. Er wordt gedacht dat het Rampjaar vooral gevolgen had voor de noordelijke helft van Nederland, maar het zuiden voelde wel degelijk ook de gevolgen.'



Om dit uit te zoeken is onze collega Luud de Brouwer in de twaalf gemeentearchieven uit de 17e eeuw op zoek gegaan naar [sporen van het Rampjaar](#). Dit heeft geleid tot een serie artikelen op de website van Regionaal Archief Tilburg. Graag maak ik je daarop attent, want mogelijk is dit interessante informatie over de geschiedenis van het gebied.'

[Het Rampjaar 1672 in archieven \(1\): Inleiding](#)

[Het Rampjaar 1672 in archieven \(15\): Gilze en Rijen](#)

[Het Rampjaar 1672 in archieven \(18\): Round-up](#)

Klik eens op de archieven van Gilze en Rijen.

Wil je meer nog meer zien van het Regionaal Archief? Ga dan naar:

<https://www.regionaalarchieftilburg.nl>

Rabo clubsupport-actie

Ook dit jaar organiseerde de Rabobank weer een clubsupport-actie. Dank aan de Rabobank en de leden die op onze vereniging stemden de afgelopen maand. Hierdoor mogen wij nu een bedrag ontvangen van € 783,14. Vorig jaar was dat nog € 607,95. Bedankt voor het stemmen op onze vereniging



Nieuwe leden

Hr. E. Pals, Gilze
Hr. J. Vermeer, Rijen

Wijziging van adres en emailadres doorgeven

Een vriendelijk verzoek om tijdig een adreswijziging en/of verandering van e-mailadres aan onze ledenadministratie door te geven. Stuur de mail naar: info@heemkringmolenheide.nl

Dit zijn de oudste films van Brabant

Sinds april dit jaar is Brabant in Beelden op zoek naar de oudste film van Brabant. Daarbij hebben zij iedereen gevraagd met hen mee te speuren naar films van vóór 1940: in de archieven, bij lokale historische verenigingen, bedrijfsarchieven, maar ook op de Brabantse zolderkamers. Deze brede oproep heeft veel mooie tips en films opgeleverd. En de oudste films - tot nu toe - komen zelfs uit 1913 en zijn dus meer dan een eeuw oud! De alleroudste zijn opgenomen in juli 1913 en komen uit 's-Hertogenbosch en Helmond.



Nu op één plek te zien: www.brabantinbeelden.nl/oudstefilms

Leo Uijtendaal: fabrikant, wethouder, ruiter én amateurfilmer

Dit voorjaar ontving Regionaal Archief Tilburg (RAT) een bijzondere schenking, namelijk een serie historische films en foto's die onder andere een kijkje geeft in de lokale leerindustrie. In de Rijense leerfabriek Noord-Brabant om precies te zijn. Met de film van deze maand duikt het RAT dieper in deze recent gedigitaliseerde beelden.

De bijzondere beeldcollectie is overgeleverd dankzij Leonardus Jacobus Uijtendaal (Breda 1897 – Rijen 1974). Leo Uijtendaal was medeoprichter en directeur van de Rijense lederfabriek Noord-Brabant en wethouder in de gemeenteraad van Gilze en Rijen, maar hij was ook fervent ruiter én amateurfilmer.

Dankzij het succes in de leerindustrie was de fabrikant vermogend genoeg om al voor de Tweede Wereldoorlog een (film)camera te kopen. Hierdoor biedt zijn collectie niet alleen inzicht in de leerindustrie, maar krijgt de kijker ook een inkijkje in het leven van de familie. Waar reizen, feestjes, mooie auto's en de tenslotte paardensport een belangrijke rol speelden.

Klik [hier](#) voor de weblink naar de collectie



*Leo Uijtendaal (midden) bij de opening van het nieuwe raadhuis in Gilze, mei 1939.
Foto- en filmcollectie Uijtendaal*