

Gilze en Rijen, januari 2023

Tentoonstelling 'Leer van leer'.



De tentoonstelling 'Leer van leer' is zondag 5 februari 2023, tussen 13.30 en 16.30 uur weer te bezichtigen in 'Heemerf 't Oude Raadhuis', Nieuwstraat 22 in Gilze. De koffie is gratis.

De tentoonstelling loopt tot december 2023, iedere eerste zondag van de maand, met uitzondering van augustus 2023.

Algemene ledenvergadering

Op dinsdagavond 31 januari 2023 om 19.30 uur houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. De agenda voor deze vergadering is reeds in jullie bezit. Of kijk op onze website bij de rubriek 'Agenda'.

Lezing over de watersnoodramp van 1 februari 1953

Op **dinsdagavond 14 februari** zal Jaap Schoof een lezing houden over de watersnoodramp in 1953. De avond begint om 19.30 uur in het heemgebouw Nieuwstraat 22 te Gilze. De avond is toegankelijk voor leden van onze heemkring.

De lezing zal gaan over de oorzaken van deze catastrofe, over de gevolgen en wat we eraan gedaan hebben, maar ook wat we kunnen verwachten in de toekomst. Hij heeft de ramp zelf meegemaakt als 9-jarig jongetje op een boerderij in Oosterland.

In onze gemeente werden evacuees van deze ramp tijdelijk opgevangen in het destijds – militaire – kamp Prinsenbosch in Gilze.



Archeologie

Sinds kort hebben wij twee archeologen als lid van onze heemkring. Het onderwerp 'Archeologie' wilden wij al geruime tijd beter op de kaart zetten. Tot nu ontbrak het ons aan deskundigheid op dit gebied. We zijn met beide archeologen in gesprek om een plan van aanpak te maken. De bedoeling is dat we lokale archeologie dichterbij de inwoners van onze gemeente brengen en zichtbaarder maken. Fysiek maar ook digitaal.

Onlangs hebben wij in het Weekblad Gilze en Rijen een artikel gepubliceerd over **Archeologie**. Heb je het niet kunnen lezen klik dan [hier](#)

Stamboomcafé

Op maandagavond 6 februari is weer een 'stamboomcafé' van Heemkring Molenheide in 't Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 te Gilze Van 19.00 tot 21.00 uur ben je welkom.

Nieuwe leden

Hr. J. Oprins, Berkel Enschoot.
Mevr. A. van Dongen, Gilze.
Hr. Oomens, Bavel

Overleden

Hr. P. Rouws, Gilze

Wie denkt mee in de nieuwe werkgroep Dorpswandelingen?

We krijgen de vraag regelmatig voorgelegd. Of wij ook rondleidingen naar historische plekken in de dorpen organiseren. Voor ons genoeg reden om een nieuw project op te starten en de werkgroep Dorpswandelingen in het leven te roepen. Wie wil hieraan meewerken?

De bedoeling is om wandelingen uit te zetten in Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. Zowel fysiek voor groepen als digitaal voor individueel gebruik.

Wergroepleden vragen we mee te denken over onder andere

- de historische en toeristische locaties die we aan willen doen;
- een looproute maken;
- locaties beschrijven;
- filmpjes (in dialect) inspreken;
- rondleidingen geven.

Heb je belangstelling voor dit nieuwe uitdagende project van de heemkring?

Meld je dan aan bij Bert Huisman via bchuisman@planet.nl

Voor meer informatie kun je ook altijd bij Bert terecht.

Op maandagavond 6 februari of dinsdagavond 7 februari

Bijbestelde stickers Historisch Album Gilze en Rijen nu op te halen

De plaatjes zijn er! Het was even geduld hebben, maar alle ontbrekende stickers voor het album Historisch Gilze en Rijen hebben we nu binnen. Vrijwilligers van Heemkring Molenheide gaan opnieuw aan de slag om de bijbestelde nummers van deze Jumbo-actie uit te zoeken en per inzender een enveloppe klaar te maken. Iedereen die eerder een lijstje inleverde en nog niet alle stickers van ons kreeg, kan zijn of haar album nu compleet maken.

Had je trouwens bij de vorige ronde, om wat voor reden dan ook, je stickers nog niet opgehaald? Geen probleem. Ook die enveloppen liggen nog op naam te wachten om meegenomen te worden.



Ophalen

Onze ophaalmomenten hebben we deze keer als volgt ingepland:

maandagavond 6 februari tussen 18.30 en 20.00 uur bij Jumbo-Hapers in Rijen

en dinsdagavond 7 februari tussen 18.30 en 20.00 uur in het heemgebouw, Nieuwstraat 22 in Gilze.

Laat deze laatste kans om je album compleet te maken niet liggen. Je bent van harte welkom!

Kelten – wie zijn dat?

Kelten zijn ín! Er is altijd wel ergens in Europa een grote Keltententoonstelling die veel bezoekers trekt (ook nu weer). De aandacht gaat dan uiteraard uit naar de vaak fantastisch mooie objecten die de Kelten voor ons hebben achtergelaten in graven en nederzettingen. De fraaie catalogi die die exposities begeleiden zijn zonder meer altijd de moeite waard. Heel vaak komt daarin de vraag naar voren wat de Kelten nu eigenlijk waren. En vrijwel altijd wordt daar geen antwoord op gegeven. Althans geen bevredigend antwoord. Dat maakt de Kelten mysterieus.

Was het een volk, een natie, een samenraapsel van verschillende groepen, een culturele eenheid of niet meer dan een aanduiding van Grieken en Romeinen van 'barbaren' die ten noorden van de beschaafde wereld woonden? In deze lezing wordt nader op die vraag ingegaan. Of er een bevredigend antwoord wordt gegeven is aan u. Aan de orde komen begrippen als historische bronnen, La Tène, materiële cultuur, snavelkannen, kunststijlen en klimaatveranderingen. Tenslotte gaan we op zoek naar de legendarische stad Pyrene.

De lezing wordt verzorgd door **Johan Hendriks**.

Dinsdag 21 maart 2023, aanvang 19.30 uur. Deze lezing is uitsluitend voor leden van Heemkring Molenheide.

