

LEZING IN DE SCHAKEL OP 23 MAART AANSTAANDE

WB
11-3-2020

'Het economische leven in Brabant tijdens de bezetting en zijn nasleep'

Hoe verging het Brabantse ondernemers tijdens de Tweede Wereldoorlog? Op 23 maart aanstaande vertelt Hein Klemann hierover in zijn lezing 'Het economische leven in Brabant tijdens de bezetting en zijn nasleep.' Klemann is hoogleraar economische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Iedereen is welkom bij deze gratis lezing in De Schakel in Gilze, die op initiatief van GRIC en Heemkring Molenheide gehouden wordt.

De Duitsers exploiteerden de landen die ze bezet hadden. Maar de manier waarop ze dat deden, verschilde sterk. Hein Klemann legt uit bij welke categorie van landen Nederland hoorde en hoe dat uitpakte voor het land als geheel. Daarna zoomt hij speciaal in op Brabant. Onze provincie maakte een wat andere geschiedenis door dan het Westen van het land. De oorzaak daarvan heeft met het karakter van de Brabant-

se industrie te maken.

Zo had je hier in Brabant de Philipsfabrieken, de schoenindustrie en ook de textiel die hier meer op (kunst)wol was georiënteerd dan in Twente. Zij maakten de industrie hier van groot belang voor de Duitse oorlogsvoering. Daar stond tegenover dat deze industrie veel met binnenlandse grondstoffen werkte en daardoor goede mogelijkheden bood in de

clandestiene productie voor de zwarte markt. Ook speelde hier, net als in Zeeland en Limburg, de smokkel met België een rol. In dat buurland was door gebrekkige oorlogsvoorbereiding al snel na het begin van de bezetting sprake van gebrek. Bovendien was Brabant eerder bevrijd en ook dat bracht specifieke mogelijkheden, maar ook moeilijkheden met zich mee.

Hein Klemann houdt deze lezing op maandagavond 23 maart 2020 in Cultureel Centrum De Schakel, Kerkstraat, Gilze. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis en ook voor niet-leden toegankelijk. Aanmelden vooraf is niet nodig, maar daarmee bestaat wel het risico van een volle zaal!



Lederfabriek Noord-Brabant in Rijen op 3 september 1944 (Archief Heemkring Molenheide)