

OH

Kamp Rijen krijgt (voorzichtig) een gezicht

Het plan om het militaire Kamp Rijen tot Nationaal Monument te verheffen lijkt wel een loopgraafkwestie. In 2017 werd meer bekend over de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen die koning Willem I hier begon en die leidde tot het ontstaan van het huidige Nederland. Nu komen er voorlopig een bord, een website en een film in 3D. Tenminste...

Berry van der Heijden

Rijen

Archeoloog Jan Roymans legde dat jaar in een artikel heel wat meer bloot over de geschiedenis van het gebied dan alleen zijn onderzoeksbevindingen. Speciaal gefilterde foto's lieten tentheuveltjes van het kampement zien voor twaalfduizend soldaten die onder Willem I hier tussen 1830 en 1839 waren gelegerd. Kamp Rijen was een militair dorp, compleet met kookkuilen, winkels, dranktenten, prostituees en ander vertier.

Historisch moment

Die soldaten waren hier gelegerd, omdat België zich wilde afscheiden van Nederland en koning Willem I dat trachtte te voorkomen. De Tiendaagse Veldtocht was het slotakkoord. De Engelsen grepen in en Nederland haalde bakzeil. Dat was een historisch moment, omdat toen de grenzen van het huidige



▲ De restanten van een kookkuil: archeoloog Jan Roymans laat in 2017 vertegenwoordigers van gemeente, heemkundekring en Defensie zien wat er nog over is van het legerkamp. FOTO: JOHAN WOUTERS

Nederland zijn bepaald.

Nu staan Gilze en Rijen en omstreken bol van de militaire historie, dus was het plan om het historische gebied dat langs de Rijksweg reikt vanaf de Julianastraat tot 1,5 kilometer richting Breda te verheffen. In elk geval herkenbaar te maken. Dat bleek echter lastiger dan

gedacht, omdat het bosgebied van de vliegbasis is, lees Defensie, en wordt gebruikt voor oefeningen.

Heel wat overleg volgde, waaraan ook heemkring Molenheide meedeed. Nu hebben B en W besloten 16.000 euro vrij te maken.

Het is de bedoeling dat met dat geld, in overleg met Defensie, de

historie in het enkele hectare grote bosgebied tegenover het vliegveld en langs de Broodbaan zichtbaar wordt gemaakt, inclusief de plek waar de tent van Willem I heeft gestaan.

Jan Roymans die nog zijdelings bij het project betrokken is vindt het jammer dat het zo lang duurt.

„Dit kamp hoort bij de canon van Nederland. Er zijn zoveel educatieve mogelijkheden. Graaf met schoolkinderen een kookkuil uit, ontsluit het gebied, maak een wandelroute door militair erfgoed.”

Beschermen

Bert Wagemakers van Heemkring Molenheide is enthousiast over de mogelijkheden, maar heeft bedenkingen over de voortgang. „Ik be-



Militair historisch besef gaat ons aan het hart

– Esther Broekman.
vliegbasis Gilze-Rijen

grijp dat Defensie zijn gebied beschermt en daar liefst geen mensen op wil. De gemeente wil dat wij alles doen. Vorig jaar heb ik aangegeven wat wij wel en wat wij niet doen. Wij zijn vrijwilligers.”

Woordvoester Esther Broekman van vliegbasis Gilze-Rijen zegt meer tijd nodig te hebben om uit te zoeken hoe Defensie in de kwestie staat.

„Militair historisch besef gaat ons aan het hart”, benadrukt ze. „Zo proberen we de maquette in de gemeente te houden van de krijgsvangenen die in de oorlog van de vliegbasis ontsnappen.”