

# Bedankt voor de vrijheid die jullie bevochten

**75 jaar vrijheid in Gilze en Rijen.** In oktober 1944 vond de bevrijding plaats in Gilze, Rijen, Hulden en Molenschot. Voor de inwoners waren de oorlogsjaren een moeilijke en gevaarlijke tijd. Vooral door de aanwezigheid van de Fliogerhorst, het grootste vliegveld in Noordwest Europa. De vele slachtoffers die vielen, de voortdurende dreiging, de materiële schade, de bevelen, de schaarste.... Inwoners vertelden hun verhalen. Heemkring Molenheide verzamelde ze en presenteert dit in een nieuw boek. Een korte inzage wordt me getoond door Bert Wagenmakers en Mariëlle van Hezewijk, bestuursleden van de Heemkring. Vanaf 8 oktober in de verkoop.

DOOR: TON DE BRUYN

## Boek met verhalen

In 'Bedankt voor de vrijheid die jullie bevochten' heeft de Gilze en Rijense Heemkring Molenheide zo'n veertig verhalen van inwoners uit de gemeente bij elkaar gebracht. Een deel van deze verhalen over oorlog en bevrijding verscheen in de loop der jaren al eens eerder in kwartaalblad De Mulder; ze vormen nu samen met de nieuwe bijdragen een indrukwekkend geheel. De uitgave telt 240 bladzijden en is geïllustreerd met foto's. Bert Wagemakers, voorzitter van de heemkring, is de initiatiefnemer en samensteller van het boek. De aanleiding was 75 jaar bevrijding van Gilze en Rijen, wat we eind oktober vieren. Mariëlle vertelt dat ze wel



Intocht Poolse soldaten

wat correctiewerk heeft toepast, maar dat de teksten grotendeels hun oorspronkelijke staat hebben behouden.

## Titel

De titel van het boek is ontleend aan één van de bijdragen van heemkringlid Jan Boemaars uit Rijen, die de bevrijding als vijfjarig 'manneke' meemaakte. In het ontroerende verhaal 'Bevrijding' beschrijft hij zijn goede herinneringen aan de Engelse bevrijders die bij hen ingekwartierd waren. Zijn verhaal is de afsluiter van het boek., dat leest als een trein. Het is echt beschreven uit de mond van de vertellers en je beleeft het als lezer werkelijk zelf mee. Bert: 'het gaat over het verleden, maar het is een monument voor het heden en ook een boodschap naar de toekomst.' Er wordt geciteerd uit eerder verschenen boeken zoals 'Vijf jaar luchtfront' maar an-

ders dan in vorige boeken wordt nu de aandacht verbreed naar alle dorpen van de gemeente, terwijl eerder de focus vooral op Gilze lag. Ik kom in het boek handgeschreven dagboekantekeningen tegen, tekeningen uit een werkkamp en afbeeldingen van distributiebonnen. Mooi vormgegeven door Ouweland Ontwerp. Op de cover de bekende foto die voor Villa Mol is gemaakt. Er staan toch nog 3 onbekenden op tussen de vele Gilzenaren. Een uitdaging om deze gezichten een naam te geven. Toch even aan mijn moeder vragen, die ik ook op de foto herken.

## Verkrijgbaar vanaf 8 oktober

Het nieuwe boek is voor het eerst te koop tijdens de documentaire-avonden op 8 en 9 oktober in De Boodschap in Rijen en De Schakel in Gilze. Het kost normaal gesproken 12,50 euro. Tegen inlevering van het toegangskaartje krijgen bezoekers (alleen) die avonden 2,50 euro korting. Leden van de heemkring betalen 10 euro voor het boek en tegen inlevering van het toegangskaartje 7,50 euro. Vanaf 10 oktober is het boek voor 12,50 euro te koop bij Novy, Nieuwstraat 111 in Gilze en Bruna in winkelcentrum De Laverije in Rijen. Meer weten over de activiteiten rond 75 jaar bevrijding in Gilze en Rijen? Ga naar [www.heemkringmolenheide.nl](http://www.heemkringmolenheide.nl) of voor een algemeen overzicht naar [www.75jaarvrijheidgilzerijen.nl](http://www.75jaarvrijheidgilzerijen.nl)



Het verwoeste gemeentehuis

WB 9-10-2019