

ALEXANDER SCHOONEBEEK

Erewraak

De volgende berichten strijden om voorrang:

Eén: Jorritsma verwijt de pers slonzigheid. Zij kan het weten.

Twee: Claus laat publiek stemmen over speech. Verstandige man, die Claus. Maar erg onbegrepen, begrijp ik.

Drie: Regering wijst erewraak af. Ja, wat moeten ze dan? Door de vingers zien? In het wetboek van strafrecht opnemen onder het kopje passende straffen? Natuurlijk wijzen ze het af. Absolute non-informatie, derhalve. Wil ik voortaan van verschoond blijven.

De andere twee berichten melden tenminste nog iets.

Jorritsma is een politieke zwaargewicht. Als bij ons thuis de kopjes beginnen te rammelen en de vissen onrustig worden, roepen we tegen elkaar dat Annemarie er aankomt. Niet de eerste de beste dus. En zij heeft in een interview - in een boekje van een van de sponsors van de vvd, maar dit terzijde - geboerd dat de pers wel erg slordig is in zijn berichtgeving. En daar heeft zij gelijk in. Maar wat ze er niet bij zegt, is dat het probleem nog veel groter is. Iederéén wordt slordiger. Jorritsma voorop. Of u moet de onkunde, het gebrek aan economisch benul, de complete malaise waarin haar ministerie verkeert, allemaal onder 'business as usual' willen scharen. Dat kan. Alleen vindt u mij dan niet aan uw zijde. Toen Paars II aantrad, moest iedereen (behalve Gerrit Zalm) iets gaan doen waar ze geen verstand van hadden. En bijna allemaal hebben ze wel iets bijgeleerd.

Behalve Annemarie. Als je haar morgen door Cees Beenackers vervangt, zal niemand het merken. Want hét millenniumprobleem spaart niets en niemand. Wat de pest was voor de middeleeuwer, is de onkunde in een te grote broek (of jurk) voor de laatste twintigste-eeuwers. Ook voor die in Gilze-Rijen.

In hetzelfde interview beweerde de bewindsvrouw dat ze zichzelf niet ongeschikt vindt als premier.

Fijn zo, wijfie, wrijf het er nog maar eens in! Beenackers is ook al eens als eerste gekozen burgemeester van Gilze-Rijen genoemd. Weliswaar in een van de sauwels van Johan Gillis, maar toch. Het staat geboekstaafd. Nee, dan Claus. Het verstandigste woord van de week kwam van hem. Hij zei het wat minder straatvechterig, maar hij bedoelde: als jullie willen dat ik mijn kop houd, zodat jullie je eindelijk allemaal bij de bar kunnen laten vollopen op andermans kosten, dan zeg het maar. Maar niemand zei iets. Adje Haagh en Lau Lavooij kunnen nog wat leren van deze zonderlinge hoogheid. Net als Ton Aarts, trouwens. En net als vul maar in (want als ik dan toch bezig ben, dan spaar ik net zo lief niemand). Maar die hoor ik allemaal nog niet roepen dat de zaal het maar moet zeggen, als die hun geouwehoer meer dan zat is. Dan konden ze net zo goed meteen inpakken. De oplossing? Ik weet het niet. Misschien toch maar voor één keertje een mooie erewraak door de vingers zien. Op maandagavond.