

ALEXANDER SCHOONEBEEK

Een misser

Op het gemeentehuis circuleert van tijd tot tijd een blaadje waarvan Wijnand Burger de hoofdredactie voert. Moet ik er nog meer over zeggen?

Vooruit.

Het heet 'Sleutelrol' en het gaat over zaken die Burger belangrijk vindt voor zijn personeel. Dun blaadje dus.

Wat er zoal in staat? Ach, gewone dingen eigenlijk. Recepten, nieuw personeel dat zich voorstelt (was er geen personeelsstop?), oud personeel dat zijn pc in de wilgen heeft gehangen.

En een column.

Van iemand die zich het weinig metrische pseudoniem Norbert de Vries heeft aangemeten. Ik ken hem niet. En blijkbaar is dat wederzijds. Want in zijn fraai gestileerde stukje (titel: 'Een misser') oppert hij dat ik een raadslid ben.

Ik, Alexander!

Sterker nog. Hij heeft zelfs een van onze raadsleden in het bijzonder op het oog. U kent hem wel: beetje vermoeid ogend, gezet type. Kalend & brillend. Tikkie wegwijnend in de schaduw van zijn fractievoorzitter.

Ik, Alexander!

Mijn vrouw moest er erg om lachen, maar ik heb er toch wel wat meer moeite mee. U zou mijn afgetrainde lichaam eens moeten zien. (Zonder dat u het wist, heeft u het al zo vaak gezien. En ik zag uw vrouwen en dochters omzien in bewondering.) En goed, ik geef het toe: ik lees wel eens een boek. Maar om dan net te doen of ik neerlandicus ben... Mag een ander soms niet lezen? Wie denkt ie wel dat hij is, ons schrijvertje?

Nee: wie denk ik wel dat hij is.

Iemand die zijn klassieken kent, maar er ook wel eens eentje mist. 'Elementary, doctor Watson' moet zijn 'Elementary, my dear Watson' en dan nog heeft Karel van het Reve al onweerlegbaar aangetoond dat Holmes ook dat nooit gezegd heeft.

Verder kan hij puzzelen. En niet zomaar! Het cryptogram van Jan Meuldijks noch de scrypto van Steenhuis vermag hem nog te boeien. Om maar te zwijgen over het zaterdagse cryptogram uit The Times, waar Van het Reve en ik onze uitdaging in zochten en vonden. (Omschrijving: 'G.S.G.E. (9,4)', oplossing binnen 24 uur; The Times is per slot een dagblad en u houdt toch zo van uitdagingen?).

Nee, Burgers eigen columnist lost Christje Vromans' prijspuzzel in dit weekblad op en gaat daar nog prat op ook.

Zouden de geruchten dan toch waar zijn, dat Wijnand Burger alleen nog maar mensen aanneemt, die intellectueel zijn mindere zijn? Onze gecastreerde kater, van wie ik zielsveel houd, is in ieder geval onlangs nog door hem afgewezen.