

ALEXANDER SCHOONEBEEK

Stilte, maar voor welke storm?

Een dag uit het leven van een sombere columnist.

Zondag is zo'n dag.

Vanavond moet ik dit stukje inleveren. Morgenavond bespreekt de gemeenteraad de begroting. Overmorgen rolt dit weekblad van de persen.

Ziet u het dilemma? Als ik iets vrijblijvends schrijf over de spiegelstraat, of over de haren van de burgemeester, dan loop ik enig risico. Want morgen valt het college. (Stel.) En dan leest u daar woensdag niets over en u denkt: 'die Schoonebeek is ook geen knip voor zijn neus waard.' En mijn reputatie ligt te grabbel.

Maar als ik een vlammend betoog verzin over vechtende raadsleden, af- en aantredende wethouders en een radeloos, redeloos en reddeloos ambtelijk apparaat, dan leest u dat natuurlijk met smaak. Maar er is niets gebeurd. Dan ben ik onbetrouwbaar.

Dus wat is mij meer waard? Mijn reputatie of mijn betrouwbaarheid? Doe geen moeite. Ik heb al gekozen.

Al in de eerste ronde gaat het mis. Jaap ten Have en Johan Gillis, eens vrienden voor het leven, snijden elkaar de pas af op het fietspad dat van de Heideweg naar de Oostelijke randweg loopt. Ik geloof dat ze allebei dat fietspad ooit nog wel eens willen, maar vlakbij die rondweg gaat het mis. Johan wil hem vierbaans, door zo veel mogelijk natuurgebied, zodat het boerenland, decennialang zo zorgvuldig verzuurd, buiten schot blijft.

Maar Jaap wil minder rondweg, minder boeren en meer natuur. En hij wil daarover een motie indienen. Maar Johan is hem voor:

'De Raad van de gemeente... en bla... en blablabla... wil dat er vóór 2001 een vierbaans rondweg van de Europalaan naar Dongen ligt (en gaat over tot de orde van de dag.)'

Jaap is tegen. Kees Dikker ook. Maar de vvd is vóór. De stand is nu 6-6. En ach, bij het cda zijn ze ook de beroerdste niet, dus Adje Haagh zegt: 'Allez, kom maar op met die rondweg.'

9-6. Samen vijftien. We missen dus nog vier stemmen. Zijn die vóór dan komt de rondweg er, zijn die tegen, dan komt ie er niet. Dat lijkt simpel, maar er is één probleem. Die vier stemmen behoren toe aan Kern75.

Tja.

Gilze heeft al een rondweg. En er moet nog een hoop meer gebeuren in het dorp rond De Tip. Dus om dan weer miljoenen naar Rijen te schuiven...

Aan de andere kant: ir. Brouwer heeft zijn loco-burgemeestersschap wel mooi aan Cees Beenackers te danken. Omdat die niet zonedig hoefde, omdat ie al loco genoeg van zichzelf was.

Goede raad is duur. En bovendien niet in de begroting opgenomen. Hoe loopt dit af? Lees het verslag in het Weekblad van volgende week.

Want voorlopig is het nog zondag.

En stil.

De storm is pas morgen