

ALEXANDER SCHOONEBEEK

Amusement

Ik heb niets met politiek. En dat is raar.

Want elke week schrijf ik u over de wederwaardigheden van lieden die - op hun niveau, dat wel - politiek bedrijven.

Een bezoeking. Dat mag je gerust zeggen.

Waar ik dan wel van kan genieten?

Zes stille radijsjes in een glazen bakje met water, bijvoorbeeld. Of een moddervette duif die gezellig op je schouder komt zitten. Een kleurrijk schilderij dat niet echt aandringt om iets te betekenen. Een gedicht van tachtig woorden, die allemaal een 'a' bevatten.

Een schoon liedeken, net niet helemaal zuiver gezongen door een aanstormend talent.

Kortom, er is genoeg.

Maar waarom dan die politiek, wilt u nu weten. Ik zal het proberen uit te leggen. Zodat ik het zelf ook min of meer snap.

Vorige week had mijn ochtendblad een kop over zes kolommen. Dat is best veel. Maar ik denk dat ze zich al een beetje op overname door De Telegraaf aan het voorbereiden zijn.

Ach.

De kop luidde: 'Amusementshallen in aantocht'. En ik zag horden eenarmige bandieten te paard komen oprukken naar onze koen verdedigde stadsmuren. Het stof van de omliggende steppen al galopperend tot zonsverduisteringsachtige taferelen opzwevend. En hoewel de leden van de gemeenteraad stug probeerden stand te houden, bleek de overmacht te groot. Er was duidelijk geen redden meer aan. Temeer waar de eenheid in de verdedigingslinies al gauw te wensen overliet. Christenen en socialisten streden weliswaar schouder aan schouder (ik zag Jan de Jong zelfs even uit de veldfles met wijwater van Stan van Beijsterveldt drinken), maar de liberale vijfde colonne van het vrije ondernemersschap was in het nieuwe winkelcentrum al kwartier aan het maken voor het woeste leger computergestuurde rovers dat op de stadspoorten beukte.

Een bedrijf uit Tilburg heeft namelijk reeds vergevorderde plannen om van de Mangrovelaan (ja, wij hebben een Mangrovelaan, zoek maar op) het Las Vegas van Gilze-Rijen te maken. Waarmee veel problemen zullen verdwijnen.

Alle hangjongeren, randgroepeuters en bejaarde hooligans kunnen voortaan aan het amusement. Met als gevolg stille straten en verlaten plantsoenen, waar het goed toeven is voor jonge moedertjes en vredelievende wandelaars, al dan niet met rollator.

De rust zal in onze contreien wederkeren. De hele gemeente één grote glazen bak met radijsjes. Geen last van politiek.

Politiek?

Die voortdurende aandoenlijke achterhoedegevechten, die al verloren zijn voor ze beginnen. Dat maakt het de moeite waard om er over te schrijven.