

# ALEXANDER SCHOONEBEEK

## Komkommers

*Komkommers heb je tegenwoordig het hele jaar door. Behalve in de krant. Die levert de bekende tweezaadlobbigen alleen in juli en augustus. Van die absolute nonberichten, die je ook in, zeg, februari kunt plaatsen, maar wat je dan niet doet, omdat er genoeg echte dingen gebeuren.*

*Een paar voorbeeldjes.*

*Pas nog. Gilze-Rijen is volop aan het bouwen, zo meldde mijn ochtendblad. Gemeentehuis, centrumplan, stationsbuurt. Raadhuisstraat. Tunnel.*

*Niks nieuws dus. Behalve misschien het feit dat we dat allemaal aan Cees Beenackers te danken hebben. Blijkt als je goed leest.*

*Want zo ontstaan die nieuwtjes natuurlijk. Iedereen is met vakantie en de machtige wethouder uit Molenschot mag op de winkel passen. Maar Cees is een kwajongen die zich al gauw verveelt. En daarom belt hij voor de aardigheid de krant maar eens.*

*Daar schrikt iemand wakker die inenen denkt: hee, de telefoon. En zo blij als een kind laat hij zich door Cees het grote nieuws uit Gilze-Rijen dicteren.*

*Joepie, een berichtje voor de krant van morgen!*

*U vindt dat dom van die journalist? Daar hebt u wel gelijk in. Maar aan de andere kant weet u natuurlijk weer niet wat geestelijke armoede betekent. En die journalist wel. Die zit er middenin.*

*Nog een komkommertje.*

*Gilze krijgt een millenniumput. Zónder water, dat wel. Alles wat Gilze met het millennium heeft, komt deze maanden in de krant. En dat is nogal wat. Als ergens ter wereld het nieuwe millennium verwelkomd wordt, dan is het wel in Gilze. En zoals overal een jaar te vroeg, natuurlijk. 2000 is het laatste jaar van het oude millennium en niet het eerste van het nieuwe. Maar wie let er nog op wiskundige logica als ie inenen 2-0-0-0 op de kalender ziet staan?*

*Je snapt niet wat ze in zo'n dorp met die drie nullen hebben. In 1999 hebben we drie negens, wat ik persoonlijk veel mooier vind. Maar daar hoor je niemand over.*

*Nee, Gilze eert volgend jaar het simpele feit dat de mens tien vingers heeft. Hadden wij acht vingers gehad, dan rekenden wij in een achttalig stelsel. En dan lag het jaar 2000 alweer geruime tijd achter ons. Als je het zo bekijkt, is die millenniumviering de grootste uiting van aandoenlijk volksvermaak sinds de hit 'Ik bij zo blij dat mijn neus van voren zit en niet opzij' onze kroegen vulde.*

*Die neus zijn we inmiddels gewoon gaan vinden.*

*Nou die vingers nog.*