

Zomerkoninkje

Ik zeg: Gilze wordt mooi. En de Gilzenaar antwoordt: nee, Gilze is al mooi. Maar ik heb afgelopen zaterdag die foto in het Brabants Dagblad gezien. De Heuvel als zandbak met de belofte van een heuse dorpspomp. Alwaar het dorpsvolk straks wat bij elkaar kan klitten. Met Bing Crosby op de achtergrond, om de hangjeugd een beetje uit de buurt te houden.

En volgende week zal ir. Brouwer het plein officieel openen. Onverwacht en ongezien. Want nu is het het juiste moment.

Ja.

Overal zand en stenen. De ganse kom afgesloten voor alle verkeer. Alle Gilzenaren met vakantie en de collega's ook. Dus niemand die kan zeggen: 'Goh, Rennie, zou je niet liever nog wat wachten, jongen? Het is toch ook leuk om eens een plein te openen dat al af is?' En de ingenieur zal met de vuist op tafel slaan en zeggen: 'Ik doe het nu. Nu er niemand is, die het me voor de neus kan wegkapen.'

'Maar wie zou dat dan willen, denk je?'

'Nou eh, Ton Aarts bijvoorbeeld. Net zoals hij me toen met die tunnel heeft geflikt.'

'Maar toen was jij er toch helemaal niet bij? Dus moest hij wel, dunkt me.'

'Nee, nee, nee, Ik was er niet, omdat hij het me al had afgesnoept. Je denkt toch niet dat ik er dan als Malle Rennie naast ga staan?'

'Tuurlijk niet, jongen. Maar even terug naar de Heuvel. Waarom doe je zoiets midden in de zomer? Dan is er helemáál niemand. Zelfs geen publiek'

Brouwer oogt sluw.

'Daarom juist. Niemand om mij de eer te misgunnen. Niemand om er foute foto's van te maken en in de krant te zetten. Niemand om er achteraf nog eens een vervelend stukje over in het Weekblad te schrijven. Gewoon helemaal niemand. Alleen ik en de Heuvel.'

'O, hoe zie je dat dan voor je?'

'Zon, zand en mijn zoete zelf. Het ultieme geluk. En de afdeling voorlichting, natuurlijk. Om de microfoon vast te houden.'

'...?'

'Wat kijk je nou? Zeg ik iets gek's of zo? Een microfoon hoort erbij, hoor.'

'Maar als zo'n meiske nou eens uit de school klapt? Dat doen ze beroepshalve nogal eens.'

'Niet die van Gilze-Rijen, meneer. Hier ben ik de baas als de rest met vakantie is. Het is maar dat u het weet.'

Ja. Ik weet het. Dus kom over een week allen NIET naar de Heuvel. En mis de reprise van de opening van de Tip.