

# ALEXANDER SCHOONEBEEK

Vragen zijn gekke dingen.

Vroeger dacht ik dat er altijd een antwoord op moest volgen. Maar dat blijkt niet het geval. Ligt aan mij. Natuurlijk. Soms verwacht ik gewoon te veel van het leven. Op de meeste vragen moet je namelijk helemaal geen antwoord geven.

Nee.

Op de beste volgt vaak zelfs een nieuwe vraag. Zodat het fenomeen zichzelf in stand houdt. A stream of consciousness.

Wie is er verantwoordelijk voor de tragische afwikkeling van gezondheidsproblemen na de Bijlmerramp?

Waarom zit die minister er nog?

Wie vonden allemaal dat ze op moest stappen?

Waarom lieten die dan met z'n allen Van Gijzel voor paal staan?

En waarom toogt er vervolgens nog maar dertig procent der kiesgerechtigden ter stembus?

Je kunt natuurlijk wel proberen een antwoordje te formuleren, maar dat roept weer nieuwe vragen op.

Die vijf vragen hierboven kun je samenvattend beantwoorden met: 'omdat het democratische systeem niet deugt'.

Hoezo deugt het systeem niet?

Is er een beter systeem?

Waarom deugt er uiteindelijk geen enkel systeem?

Eén antwoord? Omdat het mensenwerk is. Het zijn de mensen die niet deugen.

Zo zitten er onze gemeenteraad negentien bovenstebeste lieden. Allemaal lief voor hun naasten en huisdieren. Geen twijfel aan.

Maar u gelooft toch niet dat de bedenker van het systeem der gemeenteraden ooit aan Cees Beenackers heeft gedacht? Of aan Wil Bekkers? Aan Vic Haagh? Zijn neefje Ad?

Neen. Driewerf neen.

Hij (het was een man) dacht aan beschaafde heren. Negentien keer Rennie Brouwer. Dát was het ideaal. Een raad voor het volk. Gekozen door het volk. Maar niet bevolkt door het volk.

In Gilze-Rijen hebben wij geen negentien Rennies. Dus zijn we gauw uitgekakt. Daarom werkt het systeem hier ook niet. Zoals nergens.

Afgelopen vrijdag kreeg Arthur Lehning op bijna honderdjarige leeftijd eindelijk de PC Hooftprijs. Lehning had niks op met enig systeem. Hij is waarschijnlijk de laatste echt belijdende anarchist. En anarchisten zijn mensen die gelijk hebben wat het systeem betreft. Maar ze vergissen zich in de mensen. Want die deugen zonder systeem ook niet.

Het enige wat deugt zijn de vragen. Hoe fout de antwoorden ook kunnen zijn, de bijbehorende vragen zijn altijd terecht.

De vraag is alleen wie ze nog durft te stellen.

Tja.

In Nederland en in Gilze-Rijen gaan ze het systeem op een andere manier te lijf. Ingrid Scheifes, de Els Borst onder de lokale politici, is hier al sinds mensenheugenis wethouder. Zij heeft geheuld met zulke uiteenlopende typen als Stan Joosen, Ruud van der Spek en Eugène Smet. Lau Lavooij, Arda van Puijenbroek, Cees Beenackers. Rennie Brouwer. Over wisselende contacten gesproken.

En u denkt toch niet dat zij opstapt als de ontwikkelingen daarom zouden vragen? Slecht voorbeeld doet slecht volgen. Borst zit er ook nog. En Jorritsma. En dat dioxinekuiken Faber. En natuurlijk Kok zelf.

(Apotheker is gewoon niet goed bij zijn hoofd.)

Het systeem is uitgeschakeld. Leve de anarchie!

Nog vragen?