

ALEXANDER SCHOONEBEEK

Tactiek

ANDERMANS PROBLEMEN stellen niks voor. Naar je eigen, moet je kijken. Dat is pas erg.

Zoals die keurige mevrouw uit Hengelo. Vorige week vertelde ze in Middageditie dat de samenvoeging met Enschede tot een klein Kosovo zou leiden.

En dat meende ze.

Nou heeft ze natuurlijk wel een beetje gelijk. Samenvoeging met Enschede is een probleem. Ik zou er ook niet voor kiezen. Maar om het lot der Hengelieden met dat van de Kosovaren te vergelijken, is natuurlijk een gotspe. Alle gevoel voor proportie verdwenen. In die ene keurige, doch enge mevrouw.

Want ach, Gilze en Rijen doen het al zo lang met elkaar. En is het hier een soort Kosovo? Nee. Zelfs niet een kleintje. Zelfs niet in de cynische kijk van een columnist.

En zeg nou niet dat wij hier geen problemen hebben.

Volop.

Die veteranenbacterie in Rijen valt nog te begrijpen. Of had je soms iets anders verwacht in een dorp dat geregeerd wordt door die partij van zeer oudere jongeren, Gemeentebelang? Dan vraag je er min of meer om. Als ik Kees Dikker en die andere bewegingloze knarren soms zie zitten, zou ik me zo willen aanmelden als legionella-legionair. Hoef ik niet lang over na te denken.

Maar er is meer.

Het CDA'tje bijvoorbeeld.

Er bestaat in Gilze-Rijen een piepklein CDA'tje. Een peuterpartij die ontzettend graag bij de groten wil horen. (De groten, dat zijn Locaal Belang en Kern'75 - dus waarom ze daar nou per se bij willen horen...)

En om bij die groten te horen volgt het CDA'tje een heuse tactiek. En die tactiek heet: persbericht.

Heeft Gérard van Lisdonk zelf bedacht. En in dat persbericht schrijft hij wat de anderen willen. Hoort bij de tactiek.

Dat gaat zo.

'Locaal Belang en PvdA willen niet dat de zalmsnip gebruikt wordt om er het gat in de begroting mee te dichten. Volgens Gérard van Lisdonk zullen ze straks echter toch voor zo'n voorstel stemmen.'

Daar is over nagedacht. Want Gérard weet inmiddels dat er nooit iemand naar hem luistert. Als hij in de Raad de financiën beschouwt, kun je net zo goed een rookpauze inlassen. Niet echt een geboeid gehoor, dus.

En naar welke rekenmeesters luisteren ze wel? Jaap ten Have en Bertus van Kaathoven. Rare gewoonte om naar die twee te luisteren, maar het gebeurt.

En nu heeft Gérard het licht gezien. Hij zegt niet meer wat hij van plan is, maar wat zij van plan zijn. Opdat eenieder luistere.

Wat denkt u? Werkt zo'n tactiek?

Ach, je haalt er in ieder geval een keer de krant mee. Maar uiteindelijk gaat een beetje slimme journalist toch weer gewoon op bezoek bij mensen die zelf iets te zeggen hebben. En desnoods bij Jaap ten Have en Bertus van Kaathoven.