

ALEXANDER SCHOONEBEEK

Creatief met kinderen

HET WAREN EEN jongetje en een meisje. En de ouders hadden daar de handen vol aan. Op zo'n dagje Efteling.

Want hoe gaat dat?

Het jongetje wilde in de stoomcarroussel en het meisje een ijsje. Geen probleem, dacht ik. Omdat ik al een tijd uit de kleine kinderen ben. Zoiets slijt.

Want ik verwachtte een vredig tafereel. Jongetje blij op zo'n groot wit paard, terwijl zijn zusje toekeek onder het genot van een fikse sorbet.

Maar nee.

Het zoontje bewoog krijsend in de rondte en het meisje schreide haar ijsbeker vol hete, zoute tranen. Zodat het ijsje ook zienderogen aftakelde. En zelfs toen de ouders door uiterste wanhoop gedreven, hun dochter in een fraaie arrenslee deponeerden en zoonlief een levensgrote ijs onder de neus duwden, ebde het verdriet niet weg.

Waarop de opvoeders hun toevlucht namen tot loze beloften.

'Als we straks thuis zijn, huren we een leuke film,' opperde de radeloze vader.

'Op de terugweg zullen we nog even bij McDonald's gaan eten en dan krijgen jullie allebei zo'n grote kinderdoos,' voegde de moeder er in haar ellende aan toe.

'Misschien willen jullie morgen wel extra lang opblijven,' deed vader een hoger bod.

'Of volgende week naar Bobbejaanland,' overtrof zijn vrouw al het vorige.

En ja hoor.

Het krijsen werd huilen, het huilen snikken. En toen was het inenen stil.

En later zag ik ze terug in de speeltuin. Lachende kinderen met tragisch uitgewoonde ouders. Er was die dag nog heel wat beloofd. Alle hoop was nu gevestigd op het gebrekkige geheugen van hun kroost. Wat wel eens tegen kon vallen, herinnerde ik me vergenoegd. Want beloften moet je nakomen. Dat weet een kind.

Ook als je kinderen hebt met rare namen als Boodschap en Schakel. Een bouwvergunning zonder geld of andersom werkt niet op den duur. Maar blijkbaar is Ingrid Scheifes zo'n moeder die Bobbejaanland toezegt, terwijl ze weet dat ze de Efteling niet eens zal overleven. Schakel op zijn achterste benen. Boos en bokkig. En vooral teleurgesteld in z'n ouders. Die hun zoethoudertjes wel erg royaal hadden rondgestrooid. Maar nu plotsklaps weer een ander principe huldigen.

'Gelijke monniken, gelijke kappen.

Of in termen van welzijn: de Boodschap een puinhoop? Dan de Schakel ook!