

Karel

Deze stukjes gaan altijd over de Gilze-Rijense politiek. Want dat is zo afgesproken. En ik hou mij aan mijn afspraken.

Als er niets tussen komt.

Zo had ik het van de week met u willen hebben over de lokale kandidaten voor de provincie. Die elkaar in dit weekblad zo vrij, onverveerd tegemoet traden. Allebei op nummer zestien. Maar wel van verschillende clubs. De een de echte Brabantse kandidaat en de ander de enige serieuze. De een met negen procent winst. De ander gedecimeerd. Maar uiteindelijk allebei voor de gemeente behouden. Zoals dat hoort bij heren met ambitie.

Maar toen was het 4 maart. En toen ging Karel van het Reve dood. En die woont niet in Gilze-Rijen en deed ook niets in de politiek. Maar hij is wel de vader der vaderlandse kritische denkers. En een begaafd stilist en humorist. Die zichzelf niet spaarde.

Nee.

Zijn laatste televisieoptreden is alweer vele jaren geleden. Bij Adriaan van Dis kon hij de ontluikende Parkinson niet meer echt verbergen. En toen Van Dis suggereerde dat dit wel eens zijn straf kon zijn, vanwege zijn niet aflatende ontkenning van het bestaan van het Opperwezen, antwoordde Karel zonder blikken of blozen: 'Dat zou goed kunnen, want Hij is nogal kleinzielig!' Als slechts één van onze dorpsbestuurders één procent van deze zelfspot bezat, dan was de raadszaal een oase met kamelen en mooie vrouwen in de ondraaglijke woestenis van alledag. In plaats van de zandbak zonder speelgoed die zij nu is. (Want als het nodig is, sleep ik de lokale politiek er natuurlijk wel met de haren bij. Een monument als Karel van het Reve doet die zondagsschool van Vader Aarts toch wel verbleken.)

Wouter van Oorschot noemde Karel een voorbeeld van zindelijk denken. En inderdaad: zowel naar vorm als naar inhoud behoren zijn gedachten tot de hoogtepunten van het humanistisch rationalisme. Freud, Darwin, Lenin en Dostojewski delen de eer in Karels hoogwaardige stijl te zijn doorgeprikt. Net als de literatuurwetenschap, de psychoanalyse en de evolutieleer.

Kortom, als u kunt denken en schrijven als Karel van het Reve, bent u een begenadigd mens. En wellicht geschikt als columnist. Voor mensen als Karel van het Reve, doe ik dan ook graag een fikse stap opzij.

Maar helaas.

Zoals hij is er alweer eentje minder.

Tegen de zomer verschijnt er een selectie van zijn Parool-columns. Mis ze niet. Mis hem.

P.S. Al die extra kiezers die CDA gestemd hebben om Heerma te eren, hebben er niks van begrepen. Zij hadden die partij (die Heerma's ondergang is geworden) een fikse afstraffing moeten geven. Opdat het geloof in de Wrake Gods daar weer een beetje ingang vindt.