

## Drie meesters

*Toen ik jong was zat ik in de vierde klas. Bij meester Sander. Om de man te sparen noem ik zijn achternaam niet. Maar iedereen die in de jaren zestig in de vierde klas heeft gezeten, weet wie ik bedoel. Meester Sander was streng maar niet aardig. Je mocht niks. Als je even met je buurman de beursberichten wilde doornemen dan begon ie al.*

*'Alexandertje Schoonebeek, mond houden!'*

*'Willempje van Dongen, opletten!'*

*'Geen onderonsjes! Ik houd niet van onderonsjes!'*

*Kortom: meester Sander was een zeur. Een oud wijf.*

*Hoe anders was dat in de vijfde klas. Bij meester Henk.*

*Meester Henk ging voor in de keet. En genoot als wij genoten. En als het mooi geweest was, was het mooi geweest. En dat vonden wij dan ook.*

*Zo'n meester, dus.*

*En afgelopen maandag waren ze er inenen weer. Meester Henk en meester Sander. Ze zaten naast mekaar en meester Henk was de baas. Gelukkig.*

*En het was serieus, maar gezellig. Af en toe maakte een van de kinderen wel een ondeugende opmerking, of bleef er eentje niet helemaal bij de les, maar ach. Het zou meester Henk ook kunnen gebeuren. Dat straalde hij uit.*

*Maar toen moest meester Henk plotsklaps weg. En nam meester Sander het roer over.*

*En ja hoor.*

*'Willen jullie je mond wel eens houden!'*

*'Wat is het weer rommelig hier!'*

*'Ik houd niet van onderonsjes!'*

*Geen cent veranderd, die meester Sander.*

*Alleen van naam. Hij noemde zich Rennie, maar de klas mocht gewoon 'voorzitter' zeggen.*

*Vroeger, in de vijfde klas, moest meester Henk ook ineens weg. Van de ene dag op de andere was ie er niet meer. Weggepest door het schoolbestuur. En hij werd vervangen door meester Cor. Wiens achternaam ik maar liever helemaal niet noem, omdat ik hem al vierendertig jaar probeer te vergeten.*

*Soms lukt het bijna.*

*Meester Cor kwam in een klas waar anarchie heerste. De tedere anarchie van meester Henk. En dat vond meester Cor niet leuk. Even probeerde hij onaardig streng te zijn als meester Sander. Maar dat pikten wij niet meer. Dat hadden we al gehad. Toen wilde hij tof zijn als meester Henk. Maar hij was meester Henk niet. En tenslotte liet hij de zaak volledig uit de hand lopen. Zoals Cees B. een raadsvergadering.*

*Ik mis meester Henk nog steeds.*

*En nou gaat Ton Aarts straks ook nog weg.*