

Burgemeester

WAT IS DAT toch met dat burgemeesterschap? De aardigste mensen gaan er de gekste dingen van doen. Lelieblanke zielen krijgen een intense rouwrand. Per Concorde geleverd. Het ligt niet aan de man, het ligt aan de baan. Neem nou Jacques Wallage.

Jacques Wallage?

Ja. Dat was toch zo'n sociaal-democraat die altijd opkwam voor de verworpenen der aarde? Die deugde! Als ik tenminste de goeie voor heb. Die is dus intussen ook echt burgemeester. Kijk maar: een kleine buurgemeente (ik geloof dat het Scheemda is) wil een asielzoekerscentrum openen, vlak bij de bouwput waar Jacques grote, dure kavels te koop heeft voor economische vluchtelingen uit de Randstad. Een fijn plan.

Dat vindt Wallage dus helemaal niet. Slecht geklede lieden als asielzoekers mogen van hem daar niet komen wonen. Tenminste, niet voordat hij al zijn grond verkocht heeft. Daarna komen de verworpenen misschien nog een keertje aan de beurt.

En Jacques Wallage is burgemeester van Groningen. Niet van Vught. Want dan zouden wij het nog een beetje kunnen begrijpen.

Dit soort verhalen doen mij hevig verlangen naar de eerste open burgemeestersverkiezingen. Die in 2001 in Gilze-Rijen worden gehouden.

O, dat wist u nog niet? Uit een strikt geheim en dus uitgelekt rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken, blijkt dat Gilze-Rijen als een van de eerste op de rol staat voor een volksraadpleging. Een referendum over de opvolging van Vader Aarts.

En omdat types als Cees B. veruit de hoogste ogen gooien, zijn lokale partijen op voorhand uitgesloten. Dat wil zeggen: ze mogen wel meedoen aan de traditionele stemmingmakerij, maar Bram Peper zal de hoogstgeplaatste van een landelijke partij uiteindelijk benoemen. Al staat ie op zes.

Dat kan hij doen, dankzij het zogenaamde anti-Westbroekmandement. Vernoemd naar de gedoodverfde opvolger van Ivo Opstelten in Utrecht. Tenminste, als Utrecht het zelf voor het zeggen zou hebben. Wij vinden dat maar niks. Zulk gemanipuleer uit Den Haag.

Dat komt, omdat wij ver van Utrecht wonen. Maar noem het nou eens een anti-Gillismandement. Dat gaat toch inenen een stuk meer leven, vindt u niet? Toch zou Johan niet eens zo'n gekke burgemeester zijn. Wallages bedenkingen bij meer asielzoekers deelt hij al.