

Uitdaging

'Voor burgemeester A. Aarts van Gilze en Rijen staat 1999 maar zeker ook de jaren daarna in het teken van De Uitdaging'.

Deze zin is fout en dus niet van mij. Hij komt uit BN De Stem van vorige week. De redactie was door het aardige idee bevangen, om een aantal regionalo's hun licht te laten schijnen over het nieuwe jaar. Maar Vader Aarts wilde meer. Hij schreef meteen maar een wissel uit op de komende tweeënhalve jaar. Want zo lang is hij nog burgemeester.

Een citaat: 'Zo'n laatste jaar voor de eeuwwende roepen doemdenkers al gemakkelijk dat alles mis zal gaan. Ik zie daar geen enkele aanleiding voor.'

Eeuwwende. Mooi woord.

Maar wel één dat betrekking heeft op de jaarwisseling 1899-1900. Toen er inderdaad geen enkele reden was voor doemgedachten. De twintigste eeuw lag in het verschiet, met alle vooruitgang die daarbij zou horen. Hete en koude oorlogen. Massavernietiging. Milieuvandalisme. En de totale ondergang van de menselijke integriteit door alle met elkaar verbonden databestanden.

Kan het erger?

Vader Aarts denkt van niet.

'De raad en het gemeentelijk apparaat getuigen van een groeiend zelfbewustzijn en ze zijn inmiddels zo ver dat ze over het tijdsbestek van een raadsperiode heen willen kijken.'

Maar willen is één. Ik hoop dat ze het ook kunnen. Op 1 januari 2000 ziet de fractievoorzitter van de Rotterdamse Stadspartij dankzij de millenniumbug zijn stad in vlammen opgaan. En luchthavens over de hele wereld denken erover om over een jaar de tent een dag plat te gooien. Iedereen ziet de bui hangen. Iedereen praat erover. We leven niet voor niets in een global village.

Iedereen?

Nee, er is een klein dorpje dat de millenniumlegioenen zal weten te weerstaan. De schrik van de caesars van onze dagen. Een echt niks-aan-de-hand-dorp, waar Ton Aarts de scepter zwaait. En waar de zelfbewuste inwoners de wereld uitdagen.

Onverschrokken.

Nu maar hopen dat de wereld De Uitdaging niet aanneemt.