

ALEXANDER SCHOONEBEEK

Ballen

Waar moet u met Kerst vooral aan denken? Vrede op aarde terwijl Clinton Bagdad plat bombardeert? Had Jan Hein Donner toch gelijk, toen hij constateerde dat seks en vernietiging symbool staan voor elkaar. Voor Clinton is Bagdad just another Lewinsky.

Niks vrede dus.

Vreten dan? Dat komt al meer in de richting. Persoonlijk ben ik gek op dieren. Vooral op konijn. Want hoewel je zoiets nooit mag toegeven, is de Kerstmaaltijd in de meeste families toch wel het langst en best voorbereide hoogtepunt van de feestdagen. Goed, bij ons komt er dus konijn op tafel. Want vaders wil is op zulke momenten wet. Maar om nou te zeggen dat dat blote, sudderende beest de ware kerstgedachte vertegenwoordigt, dat zou ook weer overdreven zijn. Vroeger was het makkelijk. Kerst en dieren, dat was Billy Smart's Kerstcircus. Tweede Kerstdag 's middags. Live en zwart-wit.

Maar anno 1998?

42.000 onbehandelde asielaanvragen moeten tot na Nieuwjaar wachten. En voor de hongerstakers in de Agneskerk is het vrede noch vreten op aarde.

Wat is Gilze-Rijen dan een eiland van rust. De poorten naar de buitenwereld dicht en genieten van je zelfgenoegzaamheid. Vier dagen voor de Kerst nog gauw even acht miljoen uittrekken voor een nieuw gemeentehuis. En dat heel hypocriet met talloze bedenkingen en onechte voorwaarden vooraf stofferen.

Maar je mag in zulke tijden niet vragen hoeveel vluchtelingen je voor acht miljoen kunt opnemen. Want wat stelt het voor in vergelijking met de miljarden die Clinton aan Bagdad schenkt?

Peanuts.

Nee, die nieuwbouw moet er komen.

En ineens wist ik waar ik in 1998 met Kerst aan moest denken.

Ballen.