

ALEXANDER SCHOONEBEEK

Wonen en werken

'IN GEOUWEHOER KAN je niet wonen,' zei wijlen Jan Schaefer. En daar had hij gelijk in. Ware hij nog in leven, hij zou de ideale minister van Sociaal-culturele Honken, Accommodaties en Andere Moeilijke Zaken (S.C.H.A.A.M.-Zaken) zijn. Een man van de praktische politiek. Een wethouder die met zijn volle gewicht - en dat was nogal wat - tegen zijn doelstellingen aanleunde.

Zo iemand die bij leven vooral vijanden weet te maken onder regelneven en kommaneukers. En na zijn dood alom heilig wordt verklaard. Het heiligst door mensen die opgelucht achteroverleunen, nu hij er niet meer is. Maar intussen heeft hij postuum toch nog gelijk gekregen. De Pijp werd van achterstandswijk het Quartier Latin van Amsterdam. Volgens HP/De Tijd dan.

Maar hoe kom ik op Jan Schaefer?

Mijn ochtendblad citeert de architect van het Nieuwe Raadhuis. Nou ja, nieuw. Vernieuwd. Maar voor achtenhalf miljoen mag het ook wel een beetje nieuw heten, dunkt me.

Daarom.

'Ophouden met praten. Zo snel mogelijk bouwen,' tekent de verslaggever op uit des architecten mond. En dat lijkt toch wel heel erg op die uitspraak van Schaefer hierboven.

Verwante zielen?

Schijn bedriegt. Want Schaefer had het over huizen voor mensen zonder dak boven hun hoofd. Geen daklozen, maar mensen die al jaren op de wachtlijsten van het CBH stonden, het Centraal Bureau (Her)huisvesting. En die ondertussen met vrouw en vier kinderen bij pa en ma op de driekamerflat inwoonden.

Schrijnende gevallen die perspectief nodig hadden. Of perspectief: nou trap ik in de val van Jan. Huizen hadden ze nodig! Er moest gebouwd worden. En veel.

Architect N. d'Hondt is doortastend op een ander niveau. Zo lang de gemeente praat en niet bouwt, kan hij naar zijn centen fluiten. Haast is dus geboden. Maar wat als er niet gebouwd wordt? En voor pakweg een miljoentje of twee, drie de bestaande gebouwen opgeknaapt worden. Compleet met geavanceerde telecommunicatuur. Dan hoeven alle ambtenaren toch niet op elkaars lip te zitten? Ik heb thuis één computer en één modem en ik sta bij de hele wereld op de stoep. Niet zo moeilijk.

Het alternatief van Schoonebeek luidt: 'Niet bouwen, maar nadenken'. Decentraliseren die hap. De afdeling sport zit tenslotte al tot ieders tevredenheid in de Margriethal. Openbare Werken blijft zitten waar het zit en Welzijn kan naar De Boodschap. Computer en modem mee, en klaar is Kees. Of Wijnand. Of wie dan ook.

En dat ene publieksvriendelijke loket?

In een informatiewinkel in het centrum. Gewoon naar de klanten toe. Voor Gilze-Rijen misschien een beetje gekke gedachte. Maar er zijn bedrijven die er succes mee hebben. De moeite waard om eens uit te proberen.

Intussen houd je zo een miljoentje of vijf over. En die zijn dan voor de mensen voor wie Jan Schaefer knokte.