

ALEXANDER SCHOONEBEEK

B. voor Burgemeester

Ik had me echt voorgenomen om het niet meer te doen, maar ach. Na maanden toch maar weer eens naar een raadsvergadering geweest. En het viel niet tegen.

Nee.

En dan bedoel ik niet het weinig verheffende beeld van Jan de Jong die tot diep in de eerste helft met moties liep te leuren. Of het nog diepere dieptepunt toen de voorzitter met een zwierig elan de microfoon van Adje Haagh uitzette.

Omdat het genoeg was. Vond hij.

Maar toch had Adje gelijk. Want met twee rondes om de beurt wat zeggen, krijg je natuurlijk nooit een levendig debat. En zonder leven, blijft het publiek weg. Het is net voetballen. En dan kan Aarts wel roepen dat zoiets in de commissie moet, maar dat klopt ook weer niet. Ten eerste deugen raadsvergaderingen daar meer voor. Want het resultaat haal je in de wedstrijd. Niet bij de training. En bovendien mag het in de meeste commissies ook niet, heb ik begrepen.

Saai, Vader Aarts, saai. Dat zijn de vergaderingen in Gilze-Rijen. Zeker als ik ze vergelijk met die van de burens. Want ik kom overal! Nee, in Gilze-Rijen is Ton Aarts de enige die de orde mag verstoren. En dat dan ook regelmatig doet. Net als zijn kroonprins, trouwens. Kroonprins?

Ja. Op 30 november 1998 heeft Locaal Belang Cees B. officieel genomineerd voor het burgemeesterschap.

Cees B! Zonder dollen.

En toen Jaap ten Have zei, dat dat dan wel via een referendum moest, was de zaak snel beklonken.

Nog een jaar of drie met Saaie Ton. Daarna mogen we weer lachen. Want wie herinnert zich de vergadering van juli '98 nog?

Ik.

En ik hou wel van zulke dingen. Want ik ben een anarchist. Ergo: B. voor Burgemeester.