

ALEXANDER SCHOONEBEEK

Oploskoffie

HEBT U OOK al lang niks meer van Kern'75 gehoord? Begint toch een beetje stille partij te worden, heb ik de indruk. De rest joelt en jubelt dat het een lieve lust is. Maar Kern'75?

Nee.

Tot afgelopen week.

Toen deden ze in dit weekblad plotsklaps kond van hun algemene beschouwingen. Schriftelijk. Dat zeiden ze erbij.

En weet u wat mij nou tegenviel?

Dat zij geen koffieshop willen. Niet dat de gemeente plannen in die richting ontvouwt, maar toch zijn ze alvast maar tegen. Waarom?

'Omdat je anders de drugshandel naar onze gemeente haalt.'

De lieverds.

Of dacht u ook dat we hier nog niet tot de twintigste eeuw waren doorgedrongen? Bij Kern'75 wel. Die hebben nog niet door dat er hier net zo hard gespoten en gesnoven, geslikt en gedeald wordt als overal. Wat dat betreft is er niks mis met Gilze-Rijen.

Geen koffieshop betekent geen drugshandel, denken de jongens en meisjes in hun onschuld. Het doet mij wel iets. Ik ben meteen bereid om met de kinderen mee te denken. Om zo nog gauw een paar probleempjes op te lossen.

Huisartsen? Kunnen allemaal weg. Om daarmee ook de ziekte uit onze gemeente te bannen. Voor de bakkers geldt hetzelfde: geen bakkers, geen honger. Het is allemaal zo eenvoudig. Als je tenminste bereid bent, om op een zeker niveau te blijven steken.

Geen koffieshop, geen drugshandel.

Het is ontwapenend.

Maar als je de smaak te pakken hebt, werkt het ook verslavend.

Geen scholen, geen leermoeilijkheden. En misschien zelfs wel geen kinderen. Daar moet ik nog even over nadenken. Snapt u het systeem?

Geen kroegen, geen drankmisbruik. Kan het eenvoudiger?

Geen auto's, geen afstanden. Het heeft ook zo z'n gezellige kanten.

En uiteindelijk los je op die manier echt alles op.

Geen Kern'75, geen Gilze. En in geen Gilze, komt er ook geen koffieshop.

Het is geniaal, in al z'n eenvoud.