

Begroting

IK HEB DE begroting van Gilze-Rijen gelezen. En kan u met gepaste trots melden, dat ik er geen hout van begrijp. Ik heb het niet over de cijfertjes, want dat geloof ik allemaal wel. Nee, ik heb het over de filosofie. De gedachten achter de getallen.

Even alles op een rijtje.

Een paar maanden terug hadden we een miljoenentekort. Daarom moest de belasting omhoog en dan kon de begroting nóg niet sluiten. Dat vonden sommigen maar niks. Er zijn namelijk mensen die denken dat begrotingen altijd moeten sluiten. Dat is flauwekul. Misschien kunt u thuis niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Maar de overheid kan dat wel. Begrotingstekort heet dat. Echt zo'n niks-aan-de-hand-term.

'Het begrotingstekort moet op een aanvaardbaar niveau blijven,' hoor je in Den Haag zelfs VVD'ers met hun mondvolkroketstem wel boeren. Dus waar maakt Gilze-Rijen zich dan druk om, denk ik op zulke momenten. Om een paar ton. Een paar miljoen hooguit. Terwijl het landelijk over miljarden gaat. Wat is het verschil?

Het verschil heet Vic Haag. Vic is liberaal. En natuurvriend. Maar Vic is ook een niet-van-mijn-geld-VVD'er. Zo eentje die thuis de eindjes spaarzaam aan elkaar knoopt en het vervolgens niet kan aanzien dat een ander er maar op los leeft. Van zijn centen.

Want zo is het natuurlijk wel. Iedereen die er op los leeft, doet dat van andermans centen. Wie werkt voor de kost, weet wel beter. Die ziet op elk tientje het zweet en de tranen van noeste arbeid. Dat gooi je niet over de balk.

Vic koopt ook geen voorgebakken aardappels. Hij haalt ze per vijf kilo bij de boer en schilt ze dun. De vitaminen zitten net onder de schil.

Vitaminen in aardappelen, kan het Hollandser?

Daarom verwacht Vic dat ook Gilze-Rijen dun schilt. En zo weinig mogelijk weggooit. Van de PvdA las ik pas nog, dat een beetje begrotingstekort van hen wel mocht. Dat zijn mannen van de wereld, die doctorandussen. Maar als Vic zoiets leest, slaapt hij slecht. En met hem heel wakker Nederland.

Ir. Brouwer is ook zo'n wakkere. Maar om andere redenen. Die past zo braaf op de centen, omdat hij bang is dat anders hij het straks weer gedaan heeft. En dan krijg je heibel en heibel is niet netjes. Ir. Brouwer wel. Da's dus geen VVD'er.

Anders was het hier net Den Haag: Zalm houdt zwaar de hand op de knip en koopt vervolgens van de opbrengst een mondriaantje. Het liefst had hij het op zijn eigen kantoor gehangen, maar het Gemeentemuseum is ook om de hoek. Daar komt heibel van en dan is Zalm op z'n best.

Zo niet ir. Brouwer. Die maakt een nieuwe begroting, die sluitend is en waar de belasting niet van omhoog hoeft. Waarna iedereen applaudisseert en juicht en de muts in de lucht werpt. Gilze-Rijen heeft een nette begroting.

Hoera.

Maar begrijpt u dat ik niet begrijp hoe dat kan? Misschien ben ik niet netjes genoeg.