

# ALEXANDER SCHOONEBEEK

## Visie 2020

*Wat gebeurt er in Gilze-Rijen als Cees B. het woord neemt? Dan gaat het licht uit. De hele raadsvergadering lang had hij wijs lijkend gezwezen, maar aan het eind hield hij het niet meer.*

*Pats!*

*De vergadering werd bij kaarslicht beëindigd, las ik 's anderendaags in BN De Stem. Ik was toen al weg en zat in een Tilburgs café met Johan Stekelenburg zijn nieuwe annexatieplannen te overwegen. En toen ik hem vertelde dat Gilze-Rijen een Visie 2020 heeft, glimlachte hij.*

*'2020? Dan bestaan ze al niet eens meer. Molenschot gaat naar Breda en Rijen naar Oosterhout. Hulden en Gilze zijn voor ons,' orakelde hij.*

*'Weet je dat wel zeker?' vroeg ik geschrokken, maar niet verrast. Johan haalde de schouders op.*

*'Het is al geregeld,' antwoordde hij eenvoudig. 'Rutten weet het. En Ligtvoet weet het. En iedereen die er in Den Haag toe doet, weet het.' Als Johan het over 'iedereen die er toe doet' heeft, bedoelt hij iedereen die paars is. Het CDA is uit in onze contreien. Hier en daar bestaat nog een enkel slecht onderhouden monument, zoals Ton Aarts. Of Stan van Beijsterveldt. Ad Haagh is een vergissing. De jeugdige frisheid van limoenen van de Zwarte Dijk. Na de kinderboekenweek kan hij weer een jaartje de kast in.*

*Nee, over het algemeen is het CDA oud. Zowel van hart als van dagen. Wat dat betreft kunnen ze zo bij Gemeentebelang. De vraag is alleen, wie als eerste de Christen Democratische Afgang zal ontvluchten. Zet maar niet te hoog in op Adje Haagh. Die is weliswaar jong, maar ook betrouwbaar. Nee, ik denk dan eerder aan een solist als Vader Aarts. Ik vraag me alleen af waar hij heen moet.*

*Partij van de Arbeid? Zie je hem al naast Jaap ten Have zitten? Voortdurend met elkáár in debat? En de rest van de raad gelaten achteroverleunend, als toevallige passanten bij een hanengevecht. De VVD dan? Niet doen. Daar wordt Vic Haagh alleen maar principiëler van. En het is al zo erg.*

*Als ik het mocht zeggen, dan stuurde ik hem naar D66. Ook van die kwajongens. Eerst denken, dan drinken. Zoiets. Net als Hans van Mierlo, die in de pauze van de Eurotop in Amsterdam even gauw een paar groten pilsen op een Amsterdams terras liet aanrukken. Net als Aad Nuis, die ooit verklaarde dat hij de cafés van het Buitenhof het mooiste plekje van het Binnenhof vond. Zestig jaar en eigenlijk altijd een beetje student gebleven. Net als onze Ton.*