

ALEXANDER SCHOONEBEEK

Burger

De majesteit een beetje gevolgd? Ik wel. De hele dag. De koets, de paarden, de jurk, de hoed. Ik wil niets van onze nationale folklore missen. Daarin verschil ik dus van mening met professor Hans van den Bergh. Die wil immers graag een republiek. Een staatshoofd hoor je te kiezen. En hoewel ik denk dat hij gelijk heeft, zou ik het spel toch wel wat missen.

Het is eigenlijk net als in Gilze-Rijen.

Natuurlijk hoor je in een democratisch land de burgemeester te kiezen. Het argument dat zo iemand 'boven de partijen' staat, is tegelijk het sterkste tegenargument. In een democratie staat niemand boven de partijen. Wat denken ze wel! Al sinds 1789 weten we het immers: iedereen is burger. Burger Oranje, Burger Aarts, Burger Burger. En verder geen flauwekul.

Hoe anders zou de wereld eruit zien.

Als Ton Aarts gekozen was, was hij om te beginnen natuurlijk al helemaal niet gekozen. Maar dit terzijde. Een gekozen Ton ('Burger Meester') dient elke vier jaar door de gemeente te trekken, teneinde kiezers over te halen. Hij moet zich dan een half jaar lang van zijn beste kant laten zien. Want anders zit die rooie Lavooij ('Burger Kloffie') daar straks. Of die moederlijke mevrouw Scheifes ('Burger S.'). Hij moet daar even niet aan denken. Een half jaar lang geen politieke profilering. Geen gevaarlijke uitspraken. Da's moeilijk. Maar ik heb nog wel ergens een cursus voor hem liggen.

Maar het lastigst wordt het nog in die andere drieënhalf jaar. Voortdurend bedenken wat een ander daar nou van vindt. Geen foute uitspraken. Geen loze beloften. Want eens komt De Grote Afrekening. Burgemeestersverkiezingen.

En wie gaat die dan winnen? De vraag stellen is hem beantwoorden. Op wie stemt u bij de eerste open Gilze-Rijense burgemeestersverkiezingen? Nee, nee, alleen publieke figuren doen mee. Dus niet je schoonmoeder, zodat ze eindelijk eens wat anders te doen heeft. Of je buurman, omdat je dan misschien die mooie blauwe cabrio eens mag lenen.

Spreek u uit. Wie wordt het?

Een populaire buitenstaander als Willem-Alexander ('Burger King')? Of een al lang vergeten populist als Stan Joosen ('Burger Dom')? De altijd diepzinnige Stan van Beijsterveldt ('Burger Moraal')? Of toch maar de hoogbejaarde sportman Cees Dikker ('Burger Beweging')? Ik houd het voorlopig nog op onze immer bleker en strammer ogende boekhouder ir. Brouwer ('Burger Recht'). Die heeft iets van een vaardige kameleon: als hij met Jaap ten Have praat, wordt zijn hoofd rood; is hij met Kees Caspers in debat, dan wordt het blauw. En zulk een flexibel karakter leent zich bij uitstek voor deze hoge post.

En hoger.

Rennie for president!