

Mooie momenten

IEDEREEN heeft ze. Mooie momenten. En naar mate je ouder wordt, liggen er steeds meer achter je. Een sportieve topprestatie? Middelbare mannen moeten zich dan toch behelpen met dammen of biljarten. Wat dus geen echte sporten zijn. Je kan net zo goed gaan klaverjassen. Een mooie, jonge vrouw? Vergeet het maar als je vijftig bent en onbemiddeld. Geen geld? Geen seks! Zo gaat dat in het bordeel dat wij in de loop der eeuwen 'wereld' zijn gaan noemen. Een artistiek meesterwerk? Na je veertigste hoor je op oude roem te teren. Jonge generaties zetten de trend en hebben de toekomst. Ouderen hollen voortdurend achter hun eigen verleden aan. Nog slechts gesteund door Alzheimer en Parkinson.

Maar toch blijft er zo tussenbeien nog wel wat te dagdromen.

Vic Haagh over de oostelijke randweg naar Dongen. Met Kees Caspers achter het stuur. Liefst vierbaans en verboden voor alles wat niet stinkt en herrie maakt. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Ton Aarts, die na zijn pensioen aan de burgemeestersverkiezingen meedoet. En ze dan nog wint ook. Dat soort wilde fantasieën. Hoewel wild? Zijn eigen CDA is er niet voor niks zo op tegen. Daar kennen ze hem.

Kees Dikker: één keer een raadsvergadering waarin hij alles begrijpt. Het zij hem gegund na twintig jaar. Ir. Brouwer uitgeroepen tot de populairste politicus van Gilze. Blijf dromen. Jaap ten Have versleten voor het intelligentste raadslid van Rijen. Pleasant dreams to you too. Cees B. zou graag één keer net zo serieus genomen willen worden, als hij zichzelf neemt. Ad Haagh: een burgervader die luistert als hij praat.

Els de Bont wil raadsvergaderingen live in het jeugdjournaal en Wil Bekkers wil ze juist op groot scherm bij De Kronen. Jan de Jong wil alles wat ir. Brouwer niet kan bouwen en Johan Gillis, Bertus van Kaathoven en Bert Wagemakers zien in hun mooie momenten een buitengebied vol van lelijke bungalows en bio-industriële complexen.

Wie verder?

Ach, u kent ze beter dan ik. En hun droompjes zijn bekend. De stukken van Stan van Beijsterveldt en de spreektijd van Lau Lavooij. Allebei krijgen ze er voortdurend te weinig van.

En ik?

Ik heb eigenlijk niks te wensen. Mijn leven barst van de mooie momenten. Gisteren nog: het doelpunt van Bergkamp tegen Argentinië.