

Bouwverlof

Ik ben afgelopen maandag niet bij de raadsvergadering geweest. Wegens bouwverlof. Dat zit zo: een maand geleden heb ik een lapje grond in het buitengebied op de kop kunnen tikken. Leuk weilandje. Schuin tegenover Johan Gillis, dus in een nette buurt. Stromend water eromheen en meer van dat soort luxe. En daar ben ik nu een huisje aan het bouwen. Natuurlijk eerst nog even bij mijn nieuwe overbuurman geïnformeerd, maar er was geen vuiltje aan de lucht. Het mocht van de gemeenteraad.

Nou ben ik toevallig iemand die van opschieten houdt, dus in het week-einde kon de vlag al in top en wij aan het pannenbier. U moet voor de aardigheid eens langs komen.

Maar goed. Met al die regen van de laatste tijd wilden wij zo snel mogelijk onder de kap. En omdat mijn beun niet werkt onder werktijd, kon ik maandagavond het dak op.

En zo heb ik het vuur gemist, waarmee Vic Haaghe pleitte voor mijn bouwvergunning. En Bert Wagenmakers. En Stan van Beijsterveldt. Want in tijd van nood en van bouwen in het buitengebied leer je je vrienden kennen.

Maar helaas. IJzeren Rennie zo noemen wij, vrije jongens, hem besliste anders. Van een collega op de tribune hoorde ik dat hij op een gegeven ogenblik zelfs de koe de bel aan wilde binden. Maar dat zal wel verkeerd verstaan zijn. We zitten hier per slot niet in Zwitserland.

En als Rennie roept, buigt de raad. Weg bouwvergunning. Probleem is alleen dat mijn huis er intussen zo goed als staat. Mooie zwarte en rode pannen erop. Gekregen voor een vriendenprijsje. Klein bakfoutje erin, maar à la. Bureau Brouwer dus maar eens gebeld.

'Ingenieur Brouwer.'

'Rennie, kerel, met Alexander hier. Schoonebeek, je weet wel.'

'Ja,' zucht de andere kant gelaten. Hij weet wel.

'Het gaat over mijn bouwvergunning aan de Broekdijk'

'Daar worden geen bouwvergunningen voor uitgegeven,' klinkt hij weer heel formeel. 'Want in verband met de contingenten van de provincie van het gemeentelijk belang tegen verrijking en enzovoort.'

'Ja, maar ik woon er al bijna.'

'Een woonvergunning hoeft geen probleem te zijn.'

'En mijn huis?'

'Nee, dat kan echt niet. De raad heeft democratisch beslist.' Hij klinkt niet te vermurwen.

'Moet ik dan alles weer afbreken, soms?'

'Hebt u toch wel een sloopvergunning?'

'Een...? Nee, kan ik die nu aanvragen? Voor mijn huis aan de Broekdijk?'

'Dat huis is volgens de afdeling bouwvergunningen nooit gebouwd,' druppelt er na een korte pauze weer wat informatie binnen.

'En?' wil ik langzamerhand toch wel erg graag weten.

'Wat niet gebouwd is, kan niet gesloopt worden. U komt derhalve niet in aanmerking voor een sloopvergunning op grond van artikel 18 sub c. Dat verbiedt de sloop van ongebouwd goed.'

'Maar ik mag er wel gaan wonen?'

Even is het stil. Hij bladert.

'Ja, dat lijkt me geen enkel probleem.'

Binnenkort valt mijn verhuisbericht bij u op de mat.