

ALEXANDER SCHOONEBEEK

Feest

Ik ben even gestopt met de kabinetsformatie. Ze zoeken het maar uit daar in Den Haag. Formeren is prima, maar dan wel zonder mij. Ook het wereldkampioenschap hockey is mij goeddeels ontgaan. Alsof ik niks anders aan mijn kop heb. Treinongeluk in Duitsland? Tragisch. Heel tragisch. Maar vindt u het erg als ik even niet meerouw?

Het huwelijk van die protestantse prins met een paapse prinsessenboon? Laat me koud. Al gaan ze zes keer te communie.

Naar de KAM ben ik niet eens geweest. Zonder te kijken, weet ik wat er hangt. Internationaal basketbal in Rijen? Al waren het de wereldkampioenschappen. En aan het voetballen heb ik nog niet eens gedácht. Doet Nederland ook mee dan?

Wil Jeltsin meer geld? Ja, wie niet. Dat tientje van mij kan hij vast wel missen.

Ik heb even getwijfeld bij het nieuws over de gekozen burgemeester... Maar nee, het zal voor later zijn. Niets interesseert mij nog op het moment.

Geen gemeenteraad, laat staan een commissie. Geen kunst of economie. Geen milieu of onderwijs.

Geen politiek.

Is er in Rijen een pinksterie geweest? Is me helemaal ontgaan. Vlucht heel Kosovo naar Albanië? Al was het andersom. Heeft Havel er geen zin meer in? Kan ik me helemaal voorstellen.

De VVD stelt niet langer rare grenzen aan het aantal asielzoekers. Zou me normaal heel sympathiek overkomen. Maar het kan me deze week niet boeien.

Hoezo? Ik heb gewoon even iets anders.

De Hultense Fiste komen eraan!