

ALEXANDER SCHOONEBEEK

Bestseller

Een kind snapt het. Als je succes hebt, dan doe je het nog een keer. Toen ik een jaar of vijf was, had ik dat al aardig door. Tien keer hetzelfde liedje. Twintig keer dezelfde mop. Per dag, natuurlijk. Ik ken hem nu nog. Zelfverzonnen en flauw was-ie. Maar ik had succes.

In de grote-mensenwereld werkt het ook zo. Na Police Academy 1, volgden gezwind de delen 2 tot en met 438. Precies als met de Rocky's, Robocops en Jurassic Parks. Zelfs van Eddy Murphy schijn je er meer te hebben.

En in de muziek blazen ze natuurlijk ook hun partijtje mee. Knuffelrock 1,2, enzovoort en verzin er zelf nog maar een gros titels bij.

Alleen de literatuur blijft een beetje achter. In Amerika hebben ze natuurlijk John Updike wel, met zijn hele Rabbitserie (Run Rabbit, Rabbit is Rich en ik geloof dat er nog twee van zijn), maar dat is een uitzondering. Nederlanders doen daar niet aan mee. Ik, Jan Cremer telt niet, want die weet niet eens meer hoe je Nederland spelt.

Tot nu.

En wat hebben we erop moeten wachten. Van 1951 tot 1997. Alweer zesenvestig jaar geleden verscheen het geruchtmakende boek Ik Heb Altijd Gelijk van Willem Frederick Hermans. En dat was me wat! Is-ie nog mee voor de rechter geweest. Wegens diepgaande belediging van het katholieke volksdeel. Geen wonder dat hij niet meteen aan een tweede deel heeft gedacht. En toen Hermans een paar jaar geleden overleed, wist ik het zeker: nu komt het er helemaal niet meer van. En ik vrat mij op van spijt.

Maar sinds een paar weken kan ik mijn geluk weer niet op. Er is zon. Er is leven. Er is een opvolger. En wat voor een! Ik heb al een voorpublicatie gelezen in dit blad. Ik Heb Altijd Gelijk, Deel 2. Door niemand minder dan Vic Haagh. Het paradijs herwonnen. De Nederlandse literatuur gered.

Of het nou om een rondweg gaat of om een kerntakendiscussie, om lastenbeperking of om privatisering en veiligheid, Vic heeft alle gelijk van de vismarkt.

Dat zeg ik niet. En dat zegt Vic niet. Nee, dat zeggen alle andere partijen. (En dat zegt Vic dan weer.)

Binnenkort overal verkrijgbaar, deze onverbiddelijke bestseller. Is Nederland er klaar voor? Heeft de uitgever de affiches al op de stations hangen? Met 'Vic komt' erop?

Er blijken al contacten met Barend en Witteman, Paul de Leeuw en Peter Jan Rens. Maar ze willen allemaal de primeur. En Goedele heeft zich gemeld voor een diepte-interview met de mens achter het boek. Nederland ontwaak! Dit mag u niet missen.

Ik heb in ieder geval al een dozijn exemplaren besteld. Het is binnenkort weer Sinterklaas en Kerst en mijn familie leest graag.

Voorals fictie.