

Windsurfen

Maandag 3 november. De gemeente Gilze-Rijen laat de kranten groot koppen dat de wereld aan haar voeten ligt. Een virtuele wereld weliswaar, maar toch. [Http://www.GilzeRijen.nl](http://www.GilzeRijen.nl). Daar bevindt zich de vers opgeleverde afslag van de digitale snelweg.

En ik denk: 'Yes!' Een bezoekje waard, nietwaar?

Onder het gemeentelogo moet ik al meteen mijn eerste keuze maken. Nederlandse versie of English version. Over internationaal gesproken! Nou wil ik niet kinderachtig doen, dus ik kies voor Engels. En inderdaad: 'Welkom in Gilze en Rijen' verandert zonder dralen in 'Welcome to Gilze en Rijen'. Ik ben ontroerd. Wat een Engels.

Gauw door.

Een bladzijde verder verschijnt Ton Aarts in beeld. Maar wat is dat nou? Sinds wanneer hebben wij een Rode Burgemeester? Een beetje belegen rood, maar duidelijk: rood. Onwillekeurig vraag ik me af, of ie het zelf al gezien heeft. Zijn ego zal zich omdraaien in zijn virtuele graf. En dan de tekst. Een heus welkomswoord op het internet. Alsof de doorgewinterde gebruiker (en ik geef het toe: ik ben een gebruiker) hier al een paar jaar op zit te wachten. Alsof met de verschijning van Ton op (in?) het Web de wereld pas echt On Line is.

Trouwens, wacht eens. Ik had toch voor de English version gekozen? Jammer. Die blijkt zich te beperken tot 'Welcome to Gilze en Rijen'. Want de doctorandus uit de Statenlaan roept op mijn scherm vol naïeve trots: 'We zitten erop!' En daar is geen Word English by.

Surfen wij verder: het onderdeel Gemeentegids bestaat uit... inderdaad, de gemeentegids. Wat een vondst! Laat een tiepmiep de hele gids overtokkelen en je hebt een internet-site. Dat ze daar bij de landelijke dagbladen nog niet achter zijn. Die proberen op het net juist telkens iets anders te bieden dan op papier. Maar goed, alle begin is moeilijk.

Dan maar naar de Vergader agenda. Let hierbij vooral op de spatie tussen 'vergader' en 'agenda'. Zit ik blijkbaar toch nog in the English version.

Op mijn scherm verschijnt een opsomming van alle commissies die we hebben. Maar zonder vergaderagenda.

Nog geef ik het niet op. Openbare stukken dan maar.

De inleiding is hoopvol: 'U kunt nu downloaden,' meldt de netwerker van dienst. Er is alleen niks te downloaden. Geen stuk te vinden. En mijn gedachten dwalen weemoedig af naar Stan 'de stukken ontbreken' van Beijsterveldt. Nog nooit is het gelijk van een raadslid zo internationaal gepubliceerd. Want met zo'n English version zit natuurlijk echt iedereen, van Tokyo tot Acapulco, het Web af te zoeken naar... ja, naar wat eigenlijk.

Geen agenda, geen openbare stukken, een overtypete gemeentegids en een Rode Burgemeester. Een medium in ontwikkeling, dat is duidelijk. Maar voorlopig blijft surfen in Gilze-Rijen nog even windsurfen. In zeer ijle lucht.