

'Plakploegen zaten elkaar achterna in Molenschot'

De **Molenschotse** campagnes hebben vanaf de jaren vijftig heel lang in het teken gestaan van de rivaliteit tussen Cor Thielen en Gerrit Boemaars. De strijd verdeelde het dorp eigenlijk altijd in twee kampen, wist Chris van Loon in 1998 te vertellen. Samen met zijn broer had Chris een loonbedrijf en hij kwam dus veel onder de boeren. "De wedijver tussen die twee was zelfs zo sterk, dat die zich niet alleen tot de weken voor de verkiezingen beperkte."

Met de strontlaarzen nog aan

Het begon in 1953 met een vergadering voor heel Molenschot op zondag na de hoogmis. Daarin werd bepaald, wie de eerste Molenschotse kandidaat op de gezamenlijke boerenlijst met Rijen zou zijn. Die plaats betekende meteen ook dat de kandidaat verkiesbaar was. Het werd een spannende bijeenkomst. De meer geletterde Cor Thielen, die in de voorlichting voor de boeren zat, deed stevig zijn best. Maar Gerrit Boemaars, die zelf boer was, had flink propaganda gemaakt. Chris: "Als je hem iets vroeg, kwam hij met de strontlaarzen nog aan rechtstreeks van de akker naar de telefoon om het te regelen."

Na twee keer overstemmen (er zou niet goed geteld zijn) werd Gerrit nummer 1. Vier jaar later herhaalde zich dit. In 1962 won Thielen. Volgens de Boemaarsaanhangers 'omdat een bepaalde groep daar al hun vrienden en kennissen warm voor maakte'. Vanaf dat moment kwam Boemaars voortaan met een aparte lijst uit.

Turven op het stembureau

Volgens Chris van Loon durfden de mensen in het dorp er vaak niet voor uit te komen voor wie van de twee kemphanen ze waren. Zelf hield hij zich samen met zijn broer ook zo neutraal mogelijk. Ze werkten met hun loonbedrijf immers voor alle boeren. Maar hij weet wel dat Thielen vooral de grote boeren meekreeg en Boemaars meer de arbeiders. De verhouding was ongeveer half om half en dat maakte het ook zo spannend. Op de verkiezingsdag zaten ze allebei op het stembureau en hielden ze precies bij wie er al geweest waren. Omdat ze in konden schatten waar de stemmen naar toe zouden gaan, maakten ze zich druk als er één stem miste.

Als politieman verkleed

Ook in Molenschot werden er in de campagnetijd de nodige streken uitgehaald en bleef het niet bij affiches aftrekken of overplakken, stencils uit de bus halen en wegen onderkalken. Chris van Loon: "Bij Thomas Boemaars kwam heel het spul bij elkaar. Er werden 's nachts diensten gedraaid om de plaatsen bij te houden waar de achterban van Thielen ook verwacht werd. Plakploegen zaten elkaar achterna en 'brachten elkaar tot Bavel toe weg'. Iemand verkleedde zich zelfs als politie om op de motor door Molenschot te rijden, zodat alles wat bezig was wegschoot. Bij een aanhanger van Thielen werd eens een grote blauwe 8, het lijstnummer van Boemaars, op het huis geverfd. Ze hebben het er nooit meer af kunnen krijgen en nu groeit er klimop tegenaan." Op de verkiezingsavond zat het café altijd propvol. "De feesten waren geweldig als ze gewonnen hadden," aldus Van Loon.

Bron: De Mulder 65 – januari 1998