

Nieuwsbrief: april 2018

Dinsdag 17 april: Lezing over De Biesbosch, Waterland door Peter Sommer

Aanvang 19.30 uur, natuurlijk in 't Oude Raadhuis Nieuwstraat 22 in Gilze

In de presentatie over 'De Biesbosch 'Waterland' snijdt Peter Sommer de volgende onderwerpen aan:

- Ontwikkeling van de Grootte Waard rond 1200
- De ramp van 1421
- Het ontstaan van de binnenzee
- De landaangroei in de zoetwatergetijdendelta
- Ontwikkeling (groei en afname) van visserij, de riet- en griendcultuur
- Leven, wonen en werken in dit gebied van veranderingen
- Aanleg van de Nieuwe Merwede
- Gebeurtenissen tijdens de WO II
- Ontwikkelingen na de oorlog
- Sluiting van de Haringvlietdam en het wegvallen van eb en vloed
- Aanleg van de spaarbekkens
- Nationaal Park De Biesbosch en de recreatie
- Ruimte voor de rivier
- Getemd tij

De lezing gaat in op de verandering van een poldergebied in een binnenzee en de langzame terugkeer naar de poldergebieden. Hoe vreemd het ook mag klinken, tegenwoordig wordt er ook weer ingepolderd gebied aan de rivier teruggegeven.

Er ontstonden nieuwe bronnen van inkomsten na de overstroming, met name in de visserij. Bij het steeds ondieper worden van de binnenzee door aanslibbing werd men weer gedwongen om over te stappen. Er ontstond een biezen-, riet- en griendcultuur.

Door de ogenschijnlijke wirwar van waterwegen en de eb- en vloedbeweging durfden de mensen die niet opgegroeid waren met deze elementen het gebied niet zo maar in te gaan. De Tweede Wereldoorlog is daar een goed voorbeeld van. Het is een periode geweest die de Biesbosch maakte tot een uniek onderduikersgebied, waar mensen die door de bezetter gezocht werden een veilige plek konden vinden. Er ontstond een georganiseerd onderduikers netwerk waarbij door het hele gebied contactlijnen liepen en waaruit ook tegen het eind van 1944 verzetsgroepen ontstonden. Uiteindelijk zijn er door deze primitief bewapende partizanen toch vele krijgsgevangenen gemaakt, die op de dag van de Bevrijding van het Zuiden in Drimmelen aan de wal zijn gezet.

Het Zuiden was bevrijd maar het Noorden niet en de rivier de Maas met inbegrip van de Biesbosch was de grens. Het doorkruisen van de Biesbosch van bezet naar bevrijd gebied en andersom wordt Linie Crossen genoemd. Een levensgevaarlijke tocht die vele malen is gemaakt door een kleine groep van Biesboschkenners. Zij moesten de waarnemingsposten ongezien passeren en hebben veel mensen, post en medicijnen overgezet.



Mooi bruggetje in de Biesbosch



Griend gehakt in de Biesbosch

Inlooptijden Stamboomcafé van april tot en met mei

De eerstvolgende inlopen van het stamboomcafé zijn op maandag 9 april van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 10 april van 13.30 tot 16.30 uur. In mei kunt u terecht op maandag 7 mei van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 8 mei van 13.30 tot 16.30 uur.

Tentoonstelling en heemtuin, nieuw seizoen!

'De Jaren Zestig'. Een feestelijke opening staat gepland voor zondag 8 april. Hieraan werken twee topmuzikanten mee van het 'Sixties theater'. De openstelling is om 13.30 uur. Materialen voor dit nieuwe evenement zijn nog van harte welkom.



Toon Tijs en Cees Laarhoven



Tot zondag!

Nieuw welkom te heten lid:

Mevr. L. Emmen

Rijen

Gezocht!

Coördinator facilitaire dienst

Verzorgt de inkoop (koffie, thee, koekjes, schoonmaakartikelen en dergelijke) voor ons 'huishouden'. Coördineert het rooster voor de koffieschenkers bij lezingen en op zondagen dat heemtuin en tentoonstelling open zijn. Ziet erop toe dat het gebouw er verzorgd uit blijft zien.