

Verdwenen affiches

In Molenschot stond het verkiezingsbord altijd tegen de heg van de St.-Annakapel. Plakkers uit Rijen en Gilze kwastten daar regelmatig met behangerslijm hun posters op. Nog voor de plakkers uit het zicht waren, waren de affiches er al af. In Molenschot telden alleen eigen mensen mee. Daar ging het om Cor Thielen en Gerrit Boemaars. En ja, die hadden ook hun eigen onderlinge strijd.