

## Nieuwsbrief: november 2017



### Traditionele opening van onze kerststal

**Daarna een heerlijk glas glühwein en weer een toepasselijke lezing voor onze eigen leden**

**dinsdag 19 december in 't Oude Raadhuis in Gilze om 19.30 uur.**

**Wat weet u van de kerststal? Door kunsthistoricus Jan Schippers**

Veel mensen hebben er thuis een staan, een kerststal met veel kurk en hout of in de vorm van een grot. Daar ligt dan een kindje in en Maria knielt ernaast. De os en de ezel ontbreken vrijwel nooit, net zo min als de herders met enkele schaapjes. In de verte komen de drie koningen aan, vergezeld van een kameel.

In de oudste kerststallen staat helemaal geen Maria; de dame die we naast de kribbe zien, is een oude Romeinse godin: Tellus. Maria verschijnt pas in de derde eeuw. En tot in de zesde eeuw ontbreekt Jozef zelfs. En als Maria dan verschijnt, dan ligt ze op een klinè (een Grieks bed). Sinds wanneer zien we haar dan geknield afgebeeld?

De drie koningen waren er ook niet altijd drie. Nee, in oude tijd zie je er soms nog vier. We kennen ze dan ook eigenlijk alleen maar als 'de wijzen uit het oosten' en over aantallen spreekt de bijbel niet. Het duurt een tijdje voordat ze namen krijgen, voordat ze in leeftijd gaan verschillen en voordat de eerste zwarte koning verschijnt.

Kunsthistoricus Jan Schippers neemt u mee naar de bronnen van het kerstverhaal. Wij kennen vooral het verhaal van de geboorte van Christus uit de evangeliën van Mattheüs en Lucas. Maar daar komen niet alle elementen vandaan die onze kerststal sieren"

Na de lezing verandert uw blik op de kerststal”, voorspelt Jan Schippers

## **Stamboomcafé**

Inlopen in november van het stamboomcafé zijn op maandag 13 november van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 14 november van 13.30 tot 16.30 uur. In december: maandag 11 december van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 12 december van 13.30 tot 16.30 uur.

## **Tentoonstelling en heemtuin**

Zondag 3 december zijn onze heemtuin en tentoonstelling als altijd open.  
En natuurlijk ook weer in het nieuwe jaar, maar dat voor het eerst op zondag 7 januari 2018.

## **Weer mogen wij veel nieuwe leden aan u voorstellen**

Dhr. J. van Poppel	Molenschot
Mevr. R. Biesheuvel	Rijen
Dhr. C. Vermeeren	Hulten
Mevr. R. Boemaars	Molenschot
Mevr. A. Holman	Hulten
Dhr. T. Suur	Rijen
Dhr. T. van Gageldonk	Rijen
Dhr. T. de Bruin	Gilze
Dhr. T. Bielars	Rijen
Dhr. W. Broeders	Rijen

## **Nieuw initiatief binnen Heemkring Molenheide We willen : een taalgenootschap.**

Het GRTG oftewel Het Gils Rijes Taol Genôtschap begint gestalte te krijgen. Het initiatief voor een taalgenootschap ligt er, ideeën zijn er ook en nu nog beginnen. Het doel is om het dialect, wat toch nogal wat verschillen kent binnen de gemeente Gilze en Rijen, in ieder geval enigszins te behouden. Dat wat een gemeenschap verbindt is haar taal, haar dialect. Het dialect werd tot in de eerste helft van de vorige eeuw gesproken en intensief beleefd. Mensen woonden en werkten in het dorp. De economische ontwikkelingen hebben een geweldige invloed gehad op het gebruik van het dialect. Inwoners gingen steeds meer buiten het eigen dorp werken en ook in het taalgebruik begonnen ze andere normen te hanteren. Een deel van het dialect verdween daarmee jammer genoeg.

We willen toch nog wat van het dialect bewaren en vanuit dat idee is dit initiatief ontstaan. Nu zoeken we leden die zich in woord en daad hiervoor willen inzetten. De daden? Denk eens aan een heemkringavond waarop we ‘Het Groot Gils-Rijes Dictee’ houden. Maar daarvoor moet nog een en ander gebeuren en daarvoor hebben we dus leden nodig die ons dialect beheersen. Maar natuurlijk ook mensen die het dialect niet zo goed beheersen maar wel ‘iets’ met taal hebben zijn van harte welkom.

Interesse? Meld u aan via ons bekende emailadres. Het liefst zouden wij een groep samenstellen uit alle woonkernen van onze gemeente.

## **Wé zèède gij?**